

ACC. N.R M. 16000 : 1-20.

Landskap: Söder Upptecknare: Per Olofsson, Rinkaby
Härad: Västervik Berättare: " " "
Socken: Rinkaby Berättarens yrke: bantbrukare m.m.
Uppteckningsår: 1964 Född år 1872 i Rinkaby

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

När den nya tiden kom till bygden. s. 1-20.

Lm f 73

#9/3-64

Skriv endast på denna sida.

Folklivsarkivet
Lund

L.U.F. 73

När den nya tiden kom till bygden.

Efter genomförandet av skiftesförrätningen under första hälften av 1800-talet då gårdarna, som lågo nära intill varandra endast åtskilda av någon trädgårdstäppa, var umgänget livligt både på gott och ont, seder och bruk ärvda från fäder och förfäder från gammal tid vidhölls så länge som möjligt och man var fången i gamla tänkesätt. De gamla gingo bort, genom döden eller satte s på undantag och en ny generation tog vid, tidningar vunno spridning på landsbygden, att börja med var det två eller tre bönder som hade en tidning tillsammans denna lästes efter överenskommen tur och ordning, först in på 1900-talet höll var och en sin egen tidning. Innehållet i tidningarna behandlade ofta nyheter ifråga om sociala förhållanden och nya seder. De unga bondesöner, som hade besökt

folkhögskolor och lantmannaskolor, kommo hem med nya ideer
och blevo var på sin ort föregångsmän och införde nyheter.

Under min barndom intill jag var 12 år hade min far en liten handelsbutik i Rinkaby, som han övertagit år 1871, där kom ofta äldre män dessa stannade ibland efter stängningsdags det blev då samtal om gammalt och nytt, handelmannen hade kommit från ett hem som ej hade överflöd av livets goda därför kom han tidigt ut för att tjäna till sitt uppehälle och fick av sin lilla lön även dela med sig till mor och syskon, Fadern hade dött i medelåldern och modern hade det svårt med försörjning av yngre barnen. Efter fullgjord värn plikt som då varade i fjorton dagar och frivilliga militära övningar om söndagar, kom han i tjänst såsom ködräng hos kyrkoherde Adrian i Viby under denna tid hade kyrkoherden en informant för sina barn, men dessa voro inte vidare roade av undervisningen, men det var däremot drängen, därför höll han hällre till hos honom i drängkammaren och följde honom ofta vid plogen på åkern.

Deras samtal rörde sig sådant som bibringade allmänbildning, väckte lust för vidgade kunskaper, böcker och tidskrifter anskaffades så långt ekonomiska resurser tillät, län bibliotek fanns ej i byn vid den tiden. Ola Persson i Rinkaby blev en föregångsman i bygden och bistod många av de unga med råd och hjälp till studier. En yngre broder blev folkskollärare och bemärkt man i Ronneby. Livet och förhållandena i Rinkabyn har icke rönt någon påverkan av inflyttande dessa har fått ta sedan dit de kommit. Folkskolan här kan sägas ha kommit som förmedlare av nyare tänkesätt och åskådningar när yngre lärare kommit med nyheter i undervisningen.

Umgänge mellan stads- och lantbefolkningen har alltid förekommit i någon form i det att livsförnödenheter köptes och såldes. Emellan herrskap och bönder var umgänget kanske någon gång reserverat med hänsyntagande olika social ställning. I min barndom fick jag inskärpt att vara mycket rädd om och den 25-öring jag någon gång ägde, pengar var ej lätt att få.

Sättet att förvara och handskas med pengar var synnerligen
i äldre tid en angelägenhet av stor vikt. Sedlar förvarades
i en plånbok av läder om man bar den med sig hade denna sin
plats i en innerficka i västen icke såsom nu i kavajens inner-
ficka eller byxans bakficka.

De närmaste åren efter första världskriget kanske närmare
bestämt 1930 upphörde så småningom avlöning in natura.

Den första handelsboden i Rinkaby upprättades av Nils Hansson
Någon gång under 1860-talet tidpunkten kan jag ej angiva,
den var inrymd i ett hus vid vägen mellan Kristianstad och
Åhus öster om denna väg något söder ut i den dåvarande bebyg-
gelsen. Huset med butiken köptes år 1871 an Ola Persson, som
drev affären där till år 1884 då den köptes av Sven Martensson
Huset ödelades av eldsvåda 1902. Ägaren byggde ett nytt större
hus av tegel på angränsande tomt då vid samma tillfälle ett
gammalt hus brunnit. -- Goda och dåliga år har växlat men
de sämsta lär ha inträffat omkring åre 1867 -69 de år då

m.m. utvärdering i detta dokumentet
Emigrationen till Amerika, från denna by företogs av folk i arbetsförälder även av hela familjer med små barn reste över till Amerika, påverkade av brev från anhöriga och bekanta som kommit dit och blivit bofasta. Biljett för resan skickades och kostnaden skulle gällas genom arbete hos avsändaren. En del lyckades andra misslyckades och läto aldrig höra av sig, det hände även att bönder sålde sina hemman för att skaffa sig respengar, flertalet stannade dock hemma och genomledo de dåliga tiderna men efter dessa kommo år med bättre skörd och därmed bättre levnadsförhållanden, man kom under fynd med att det lönade sig icke vara snål man måste kosta något på förbättringar av både jorden och redskapen. För dem som ägde jord var det möjligt att låna kapital och därmed göra förbättringar både av jorden och jordbruksdriften i övrigt.

Bystämma Hälles fortfarande iflertalet av byarna i villands
härad och har förekommit längt före den tid kommunalstämman
kom till. Gamla skriftligt upprättade byordningar finns
ännu som jämte protokoll, ^{och} andra handlingar förvaras i bylädan
vilken jämte byahornet, varje år den första maj överlämnas
till ny ålderman som då utses för det kommande året. Den av-
gående åldermannen inbjuder samtliga åboar till åldermansgille.
I äldre tid var det noga föreskrivet hur detta gille skulle
ordnas och vilka naträdder som skulle förekomma, bland annat
var bruna bönor och stekt fläsk en huvudrätt, senare har det
blivit till en bättre middag med utsökta maträdder och drycker
den ena vill tävla med den andra i fina gillen och god mat.
Andelsföreningar bildades i större utsträckning omkring
sekelskiftet och några år in på 1900-hundratallet. Tröskför en-
gar har till stor del upprört sedan skördetröskors började
komma mera allmänt till användning. Tjurföreningar förekomma
endast i särstaka fall sedan man började med seminering.

Här i denna by, Rinkaby alltså, skiftades jorden så att ~~de~~
~~bönderna skulle få vardera tre skiften, ett bestående av~~
~~sandjord där råg odlades vart fjärde eller femte år utan~~
~~att få gödsel i någon form uppdelad i tegar fick den efter~~
~~rågskörden ligga till betesvall, ett ganska magert bete~~
~~för får och ungdjur. Den bättre jorden kallades vångjord,~~
~~när denna sköttes väl gav den goda skördar. så var det~~
~~ängs- och kärrjorden, denna var i de flesta fall icke~~
~~uppodlad så att dikning och sandkörning måste verstållas.~~

Jordbruksförbättringar kommo synbart till stånd när de länets hushållningssällskap anställda jordbrukskonsulenterna började sin verksamhet.. Omväggning av jordbruksproduktionen, ifråga om sädесодлинен, skedde så att mera foder
säd odlades utom ide år då det var krig i Europa och då införseln utifrån var obetydlig så att mjölkproduktionen minskades, så att ransonering av smör måste tillgripas.

Lantbrusmöten hölls i Kristianstad för hela länet även
i Fjälkinge för Villands härad. Föredrag i Jordbruksfrågor
förekom då även som demonstration av nya redskap och annat
såsom rekommendation att taga del av ny litteratur som
behandlade jordens brukning, skötsel av det som kommit till
genom nya rön och sina håll tillämpats i praktiken.

De allmänna vägarnas underhåll var uppdelat på hemmans-
ägarna i förhållande till mantal, i det fall att vägläng-
den inom byn icke räckte till skulle vägar i annan kommon
som hade stora vägsträckor, tagas till underhåll, vilket
vällade stor kostnad och olägenhet därför att avståndet
från hemorten var långt så att den väghållningsskyldige
fann det bekvämare med ersättning kontant till någon som
bodde närmare vägstycket i fråga. Ända in på 1890-talet
lagades vägarna nästan uteslutande med grus och sand
så att de varo tungkörda och svårframkomliga med tyngre
lass och fordon. En resa från Kristianstad till Åhus och
tillbaka blev ofta en dagsresa.

Vägen gick då genom Nosaby bysamhälle norr om den sedan
den omkr. 1870 torrlagda delen av Hammarssjön, den blev
betydligt förkortad när den lades, från början först uppe
på fördämningsvallen, när järnvägen Kristianstad- Åhus
byggdes lades spåret uppe på vallen och vägen flyttades
ned vid sidan om. Järnvägen byggdes 1886 med stationerna
räknat från Kristianstad, Hammarslund, Viby, Rinkaby och
Horna, den senare även i Rinkaby vid gränsen till Horna by.

Vägarna varo allmänt i gott skick när de enligt lagen
av 30-de juni 1943 övertogos av staten till allmänt under-
håll men blevo sedan ännu mer förbättrade genon permanent
beläggning av asfalt.

Före år 1886 alltså innan järnvägen kom till, forslades
postväskorna med hästskjuts mellan Kristianstad och Åhus
samt överlämnades till den som var anförtrodd utdelningen
i Rinkaby var det handlanden det fanns då endast en och
i Viby fick posten hämtas hos klockaren.
Rinkaby

Före 1860-talet var det mera sällsynt att böndernas

åkvagnar voro försedda med fjädrar under vagnskorgen, men framsätet med "agepuda"-stoppad med gäsfjäder, var försedd med stålnejdar undertill, i detta satt far som själv höll i tömmen och körde och mor som satt vid sidan medan drängan satt bak i vagnen, han var med för att ta hand om häst och fordon när husbondefolket skulle till kalas eller vid en stadsrea.

I äldre tid innan järnvägar kommo till voro landsvägar och häradsvägar uppdelade i skjutshåll, ett mellan vardera av gästgivargårdarna, de mindre av dessa nedlades och det endast i större bysamhällen de äro att finna och drivas som vanlig hotellrörelse, utan skyldighet till skjutshåll.

Ändringar av binäringar ifråga om hemslöjd har till stor del sin orsak i att en myckenhet fabrikställverkade varor kommit i marknaden, ofta i efterbildning av och liknande hemslöjdade samt till lägre pris. Personer som sysslat med dylikt arbete har numera sökt sig till fabriker för att få en jämnare och bättre inkomst. Den alltmera fortgående mekaniseringen av jordbrukskötseln och i viss mån de höga arbetslönerna har gjort att en större del därvid anställda övergått till annat isynnerhet till byggnadsarbete där stor efterfrågan på arbetskraft är för handen, detta är även en orsak till att emigrationen nu så gott som helt upphört.

Förändringar i byggnadskicket har i senare tid skett så att mindre husbyggnader numera icke så som förr utfördes med liggande tretums plank, mera vanligt är att bygga med stolpar och in- och utväntigt uppåtstående påspikade bräder

Takläckningsmaterial å äldre hus var halm, rörvass eller
säv som växte i Helgeåns dä尔 denna vidgar sig till en sjö
utanför Viby och Rinkaby, takspån kom sedan en tid till
användning men varaktigheten av detta material var även
begränsat och man övergick till täckning med asfaltspapp
vilket i vissa fall kunde läggas på spåntaket om det var
bräder till underlag, dessa tak höllo ut en tid om de tid-
tals beströkos med asfalttjära och var sålunda icke under-
hållsfritt. Snart nog när ekonomiska förhållanden tillät
lades tegelpannor på papptaket, vilket tillgick så att man
spikade på träribb för underlag och fäste för takpannorna
då först erhölls en varaktig beläggning under förutsättning
att arbetet utfördes omsorgsfullt.

Orsakerna till nybyggnad och ombyggnad av bostäderna
torde främst sökas i strävan efter mera hygeniska bostäder
och att folket i allmänhet erhållit bättre ekonomiska villkor

Den äldre inredningen och möbleringen i ett medelstort
bondehem var vanligen här bygden sådan i gången tid, att
storstugan var det enda rum som i vardagslag hölls uppvärmt
där hade sättugnen sin plats så att den kunde eldas från
köket. Denna ugn kallades kakelugn fastän materialet icke
var kakel i vanlig mening utan det var gjutjärn, utsirad
med bilder på båda sidor och fram till motiven voro hämtade
från bibliska berättelser med angiven text t.ex. "Simson
slet lejonet sönder", en sida vanligen framsidan skulle
föreställa Karl XIV johan till häst. Dessa ugnar kommo
från Småland, tillverkningplatsen var angiven, mera allmänt
"Huseby bruk" Diö bruk" eller något annat bruk i Småland.

Tiden för gjutningen torde troligen vara omkring 1820-talet
I skogfattiga bygder eldades vanligen med torv, man fick
se till att ugnarna voro täta så att röken ej kom i rummet.

m.m. sättugnarna ersattes senare med kaminer, som kunde
eldas innanför rummet med ved, kol eller koks, dermed var
det icke nödvändigt att köket skulle ha anslutning till
något särskilt rum i huset. Eldning för tillagning av mat
fick ske på en uppmurad häll därvid sattes kokkärlen på en
trefot av järn, först in på 1880-talet kom köksspisar av
järn mera allmänt i bruk.

Möbleringen i bondegårdarnas boningshus ("Stuelängan")
var ganska enkel, båda ytterväggarna fanns väggfasta bänkar
med sofflock ej särskilt breda men med locket avtaget kunde
användas som sovplats om ej särskilt bekväm sådan. Vid den
ena kortväggen var plats för sängen där far och mor i huset
hade sin sovplats. Intill dagligstugan var en kammare utan
särskild eldstad, värme fick man från stugan om man hade
dörren öppen. Kom främmande tillfälligtvis bjöds på kaffe
i kammaren.

Från min barndom på 1870-talet minnes jag att i många hus
och gårdar det icke ännu fanns tapeter på väggarna eller
gardiner för fönstren, men det kom så småningom när skolläraren
handlanden och de mera förmögna bönderna hade tapeter och
gardiner. Nya möbler inköptes på marknader i staden. Det
då ännu ej särskilda möbelaffärer. Marknadsmöblerna till-
verkades och salufördes av snickare från göingebygden, ofta
av furuträ men på senare tid även av ek.

Beträffande sedvänjorna ifråga om mat och dryck har den
förändringen inträtt att arbetsfolk, som utgöra dagsverken
vid jordbruket eller annat arbete, numera är på egen kost,
förr i tiden var det mera allmänt att arbetsgivaren bestod
maten, den kontanta arbetslönen blev i så fall lägre.

Middagar vid begravningar förekomma nu mycket sällan,
kaffe eller ett glas vin är den traktering som mest brukas
för den närmaste släkten längväga ifrån händer det att en
måltid anordnas då i den flesta fall på något näringssätt.

Nöjen och förströelser finner ungdomen numera på dansbanor och andra nöjeslokaler, för längre tid tillbaka var det brukligt att någon ung bondson ~~påll~~ firandet av sin födelsedag eller särskild bemärkelsedag, bjöd hem till dans alltid fanns det någon spelman i byn som bestod musiken.

Förhållandet mellan husbondefolk och tjänare var förr i tiden kännetecknat av husbondens fordran för lydnadsplikt hos tjänstfolket. Bönder och hantverkare umgingos ungefär på jämnställd fot även i vissa fall med dem som då kallades husmän allt beroende ~~om~~ på personlig inställning, släktskap eller andra omständigheter.-- I början på 1880-talet när postgången från staden blev mera regelbunden höll man sig med någon av ortstidningarna, Skånska Posten eller Kristianstadsbladet, det var bönderna som höllo tidning men voro ofta två eller flera tillsamman övriga fingo ta del av de tidningar som hölls i handelsbutiken:

ACC. N.R M. 16000:7.

Böcker köptes i staden eller så som ofta skedde på bokauktioner som en eller annan gång hölls i byn, även köptes de av kringresande försäljare.

Gemensam sång förekom utom i kyrkan även på religiösa sammankomster. Sångförening har sedan lång tid funnits under ledning av kantorn men intresset har varit litet från och till bland deltagarna, medverkan sker dock någon gång i kyrkan vid gudstjänsten. Förr i äldre tid var det alltid någon piga eller hemmadotter som sjöng när hon satt vid spinnrocken eller satt och kardade ull, Tryckta visböcker såldes i stugorna av krinvandrande krämare, man hade även avskrifter av gamla visor och sånger. Fotoalbum funnos nästan i alla hem, foton av släkt och vänner kommo från Amerika, Foton från värnpliktstiden i uniform var något att visa upp.--- Sägner om spökerier och om övernaturliga väsen och händelser vilka omtalades av de gamla, vann föga tilltro hos den uppväxande ungdomen.

EN. M. EXAMINERAD

FOLKLIV

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Folkskoleundervisningen under första hälften av 1800-talet

bedrevs på det sättet att läraren samlade barnen i den gård som för veckan stod i tur all upplåta lokal för skolan, skolhus kunde ej till förr än in på 1850-talet examinerad lärare tillsattes. Undervisningen i den s.k. kringgångskolan kunde skötas nära nog av vilken person som hälst om blott han var läs- och skrivkunnig, det första var att lära barnen känna till bokstäverna.. En gammal spelman som hette Bosson undervisade i Rinkaby lönen bestod i mat för dagen på den gård som stod i tur att hålla lokal för skolan, när han lördagskvällar spelade vid ungdomens dans vankades några slantar för han gned sin fiöll. En konkurrent i dansmusiken hade han det var pileper som spelade dragspel, när han kom till bokstaven P lät det "känner du inte igen den långa p, p, Pilepären pile på piilepär. Denna skolform tog dock slut, ett gammalt hus som låg mitt inne i byn, inköptes och reparerades, därmed hade socknen fått en fast skola.

Den förste läraren i denna skola var bondson från byn han
hette Jöns Svensson och antog namnet Rignell, nya tillnamn
togs gärna med anknytning till födelsebyn. Denne lärare-
tjänst var förenad med kyrkosångare och kantorstjänst i
kyrkan och skolbarnen voro tillhållna att bevista guds-
tjänsten särskilt vid veckomässan under fastlagstiden då
det var till att gå från skolan till kyrkan, för övrigt
var det ej någon större menighet utöver skolbarnen.

Under söndagarna på 1870-och 80-talet var det ganska många
kyrkobesökare, kanske ej enbart av religiöst intresse,
det förekom ju att kungörelser upplästes från predikstolen
både om auktioner och allt möjligt annat som skulle
komma till allmänhetens kännedom, detta förekommer ej
numera nämligt sådant annonseras i tidningarna, därfor
är kyrkobesöken ej så talrika, en orsak därtill torde
även vara radio och T V. De religiösa väckelserörelserna
spela numera ej någon stor roll, enstaka fall av samman-

-slutning i sekter finns, någon mindre grupp av baptister och några som tillhör missionsförbundet, men dessa besöka även gudstjänsten i kyrkan.

Husförhör som förr hölls och senare i samband med förskrivningar till mantalsskrivningen, förekommer nog ännu i någon socken dock ej i form av förhör utan mera som en andaktsstund. Barndop förrättades förut så att antingen kom prästen till hemmet och döpte barnet eller togs barnet till prästgården och döptes där, numera är det vanligt att barndopet sker i kyrkan på söndagen. vid begravning sker akten med jordfästningen och begravningsmässa inne i kyrkan där följer även talen till den avlidnes minne.

Förändringar i moraliskt och religiöst hänseende och om det som är syndigt, är här som annanstädes, påverkat av de friare åsikter som spridas genom föredrag mer eller mindre offentligt och kanske något genom radio.