

58.

ACC. N:R M. 16011: 1-4

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Landskap: Skåne Upptecknare: Viola Robertson  
 Härad: Berättare: Hilma Andersson, Lund  
 Socken: Lunds stad Berättarens yrke: fru  
 Uppteckningsår: 1963 Född år 1885 i Lund

Gatorna. 1. 1.  
 Mejari. 1. 1.  
 Vagnmakeri. 1. 1.  
 Källa på Ulrikedal, där man drack brunn. 1. 2.  
 Dansplats. 1. 2.  
 "Spyken". 1. 2.  
 Institut för varnartiga pojkar. 1. 2.  
 Födelsedagar och namnsdagar. 1. 3.  
 Mikaelidagen, - stormarknad. 1. 3.  
 Cirkus. 1. 3.  
 Dop och vigsel. 1. 3.  
 Broderi, stickning, vävning m.m. 1. 3.  
 Julen. 1. 4.  
 Bryggerier. 1. 4.  
 Priser på livsmedel. 1. 4.

Skriv endast på denna sida.

Vi bodde på Råbyvägen, där far och mor ägde ett hus. Och där började landet. Jag gick i skola i Källby, som var landsförsamling.

Esplanaden var inte bebyggd när jag var barn. Där fanns bara vallar. Det var nog i slutet av 1890-talet som man började bygga där. Där Kronvalls konditori nu ligger slutade staden, och där låg Erikssons handelsträdgård. Södergatan var den stora gatan, man affärererna låg ovanför Katedralskolan och på Klostergatan. På Bredgatan fanns också affärer. Wickmans fanns ju där.

Vi hämtade mjölk på Hospitalsmejeriet, som hörde till en gård.

Min man var vagnmakare, och verkstaden låg på Råbygatan intill mina föräldrars hus. Vagnmakeriet ägdes först av en som hette Malmgren, och hos honom arbetade min man från 1907 till 1919, då han övertog verkstaden och hade den till 1958. När vi köpte verkstadstomten byggde vi på från mina föräldrars hus in på denna. Var brukare kom och beställde den vagn han ville ha.

Vi hade några arbetare, som åt och bodde hos oss, men sin tvätt fick de sköta själva

. Nu heter kvarteret Vagnmakaren.

Det fanns en källa på Ulrikedal, där alla studenthusen nu ligger. Där drack man brunn förr, när det var vackert väder. Det var på 1800-talet. Och man dansade där också. Jag vet inte om där fanns någon paviljong, men det tror jag inte utan bara bänkar.

Spyken, gamla realskolan, låg på Jungfrugatan. I början av 1900-talet flyttades den dit den nu är. Det var bara de som kunde betala som gick där.

Baron Gyllenkrok bodde där Filadelfia nu ligger. Han stiftade institutet för vanartiga pojkar. Han hade själv en son som var vanartig, och han skickades till Amerika. Det var därefter som institutet stiftades. Baron Gyllenkrok var så glad och snäll och pojkarna brukade springa och möta honom när han kom. Den 14 juli firades baronens födelsedag, och vem som ville fick då komma, och det bjöds på mycket gott. Pojkarna kom nog mest uppifrån landet. De fick gå ute i stan men måste vara inne tidigt, annars fick de smörj. Deras kläder hade breda röda och grå ränder så att man lätt kände igen dem. På institutet fick de lära sig till skomakare och skraddare och andra hantverk.

Vi firade bara födelsedagar här nere men uppåt landet var det mest namnsdagar, har jag hört.

På Mikaelidagen var det stor marknad på torget, och då såldes först grisar, sedan kor och sist hästar.

Varje år kom det någon cirkus. Den höll till i Kattesund i ridskolan, där stadsbuden nu håller till. Där såg det då ut precis som nu. Det var cirkus Madigan och andra. När ridskolan blev för liten satte man upp stora tält först vid nuvarande Arkivgatan och sedan ute på Väster.

Dop och vigslar hade man mest i hemmen. Då hade man stora kalas med mycket mat. Mor berättade att när jag döptes låg dopklänningen på sängen. Min gudmor ville inte ta den på mig. Man sa att barnet blev så högfärdigt om det fick dopklänningen på. Gudmor kunde vara vem som helst, i flesta fallen en god vän.

Man broderade mycket förr. På lakanen hade man mycket hardangersöm men även virkade spetsar. Tröjor stickade man inte, bara strumpor. Min man gjorde mig en vävstol, när vi gifte oss, och jag vävde mycket linne. 1930-31 lärde frk Berger mig att väva flamsk. Mönstren fick jag på Kulturen.

ACC. N:R M. 16011:4.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Vi köpte mycket bröd men bakade också, särskilt till jul. Det var vörtbröd, vetebröd, pepparkakor och många sorters småkakor. Till jul köpte vi en halv gris och gjorde sylta och leverkorv själva. Vi köpte dricka. Det fanns många bryggerier här i Lund. En liter dricka kostade 4-5 öre, 1 liter mjölk 11 öre, 1 dl vispgrädde 12 öre, en bakelse 12 öre, ett wienerbröd 2 öre, en bulle 1 öre, 1 kg socker 21 öre, 1 kg fläsk 1,05 kr.