

59.)

ACC. N:R M. 16012:1-3.

Landskap: Skåne Upptecknare: Viola Robertson  
Härad: Berättare: Axel Persson, Lund  
Socken: Lunds stad Berättarens yrke: vaktmästare  
Uppteckningsår: 1963 Född år 1883 i Tottarp

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Stadsparken. s. 1.

Arbete hos skomakare. s. 1.

Cirkus. s. 1.

Studenterna. s. 1-2.

Marknad och försäljning på Clemenstorget, m.m. s. 2-3.

m. m.

Skriv endast på denna sida.

1904 kom jag till Lund. Det var inte mycket med stan då. Stadsparken anlades 1907 till utställningen. Innan stadsparken anlades låg där ett jordbruk utanför vallen, som fortsatte vid Esplanaden. Stan sträckte sig inte mycket högre upp än till Helgonakyrkan. Där låg en del gamla hus som nu är rivna. Järnvägsstationen såg ut som nu, men det gick inte så många tåg där, kanske ett varannan timme.

När jag kom hit 1904 började jag arbeta hos skomakere Berglund. Vi både gjorde skor och lagade skor.

Jag var också extra brandsoldat, och det gjorde att jag fick se alla cirkusföreställningar. Cirkusen höll till i ridhuset i Kattesund. En och femtio fick jag för varje föreställning. Det var alltid fullt hus. Det var mest hästar, inte så mycket andra djur, och det var många styva ryttarinnor. Cirkusen kom på vår och höst, men inte under sommaren för det var så lite folk i stan när studenterna hade lämnat den.

Kunde man med studenterna så var de bra. 1928 började jag som vaktmästare på Grand, och där var det mycket studenter. Ibland var de så fulla av punsch att man fick hjälpa dem hem. Lånade man dem pengar när de inte kunde betala fick man alltid tillbaka. Överläggare tog hand om

de nya när de kom, och så festade de. Jag lärde känna många studenter, som sedan har fått fina platser. När jag var i Göteborg träffade jag landshövdingen som ropade på mig. En överliggare som jag särskilt minns var Sam Ask. Han var slarvigt och dåligt klädd och skorna hade inga sulor utan han gick på strumporna. Hade jag inte vetat vem det var skulle han inte ha fått komma in. Han var väldigt slagfärdig. Gamla studenter, som kom till stan på besök, och andra bjöd honom på mat och dryck, och han fick ofta ett par riksdaler till kommande dag också.

Innan biografen Regina flyttade från Stortorget dit där den nu ligger hade Grand ett kaffé där, och det var stor synd att lägga ned det kafféet. Studenterna gick inte bara till Grand utan även till Industrin. I Stadsparken fanns det också en restaurang som hette Parkrestaurangen.

På Clemenstorget var det marknad, och där låg Clemenskällaren som kallades "Tre flickor" därför att det var tre damer som ägde den. Och på Clemenstorget stod karlar från norra Skåne och sålde stegar och korgar. De körde omkring och sålde sina varor i olika städer.

ACC. N:R M. 16012:3.

Det var först bnder som kom in till stan och sålde grönsaker;  
sedan blev det trädgårdsmästare.

Från Bjärred och Barsebäcks hamn kom fiskare och sålde sin fisk.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND