

60.)

ACC. N:R M. 16013: /-3.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Landskap: Skåne Upptecknare: Viola Robertson
Härad: Berättare: Hilma Larsson, Lund
Socken: Lunds stad Berättarens yrke: fru
Uppteckningsår: 1963 Född år 1888 i Öved

Stadsparken. 1. 1.

Vigsel. 1. 1.

Studenterna. 1. 1.

Marknad och torghandel. 1. 1-2.

Utflykter till Bjärred och Fågelsång. 1. 2.

Folkets park. 1. 2.

1:a maj. 1. 2.

Maträtter. 1. 2 - 3.

Skriv endast på denna sida.

Jag kom till Lund i början av 1900-talet. Esplanåden var inte byggd då och Lilla Råby hörde inte till staden. Nuvarande stadsparken kom till vid utställningen 1907. Det är inte mycket som har ändrats där sedan dess. Före utställningen höll Parkbolaget till där. Det var en servering och där hölls fina konserter. Parkbolaget höll till mellan vällen, som kallades Höga vall, och Svanegatan. På andra sidan vällen var ett jordbruk. När Stadsparken sedan gjordes tog man en bit av jordbruket till den.

Vigseln hade man för det mesta i hemmen, och det var mer en familjefest. Bruden var antingen svart- eller vitklädd. Kyrkbröllop var inte så vanliga, och det var mest de som hade pengar som hade sådant.

Studenterna var mer bråkiga förr. De tyckte att de var fina och trodde att de kunde uppträda hur som helst.

En gång i månaden var det en större marknad på Clemenstorget. Stormarknaden var i september. Då var alla tjänare lediga. På Mårtensstorget hade man då karuseller. Det var försäljare utifrån som kom med varorna, mest göingar. Man kunde köpa allt, korgar, stegar, träsaker som skedar, byttor m.m., tyg och kläder. Säljarna for omkring från marknad till marknad.

På Stortorget köpte man matvaror i vagnar, särskilt kött. Det upphörde sedan när Saluhallen byggdes.

När studenterna åkte från stan på sommaren blev det tyst och lugnt. Var det vackert väder tog man tåget till Bjärred och badade, och man hade mat med sig. Där fanns även dansbana och restaurang. Man kunde också åka till Fågelsången med tåget som gick till Revinge. På måndagarna gick man till barnfesterna i Folkets park. Då tog man mat med och åt ute i det fria. Jag minns inte när de upphörde, men det måste vara en 30 år sedan. Där anordnades lekar för barnen.

Folkets park öppnades den 1 maj. Då tågade man i demonstrationståget från Mårtenstorget och ut till Folkets park. Nästan alla deltog i tågen då. I täten gick en musikkår. Men det var flera musikkåror med i ledet, för varje mindre sammanslutning hade sin orkester. Ute vid Folkets park var det så mycket folk att det var svårt att komma in och höra talet.

Jag tror att man förr åt mer kokt än stekt mat. Sill användes mycket, och Limhamns sillen var den bästa. Den är försvunnen nu. Sillen kunde man steka, koka eller lägga in. Lingonsylt kokade man i själv.

ACC. N:R M. 16043:3.

Lingonen, som kom från norra Skåne och Småland, köpte man på torget.

Även blåbär såldes på torget. Svamp åt man aldrig och grönsakerna var få.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND