

61.

ACC. N:R M. 16014: 1-2.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Landskap: Skåne Upptecknare: Viola Robertson
Härad: Berättare: Eva Zinn, Lund
Söcken: Lunds stad Berättarens yrke: fru
Uppteckningsår: 1963 Född år 1884 i Lund

Torghandel. 1. 1.

Midsommar. 1. 1.

Utflyktsplatser. 1. 1.

Lundagård. 1. 1.

Studenterna. 1. 1.

Vigsel. 1. 1-2.

Konfirmation. 1. 2.

Skriv endast på denna sida.

På Stortorget stod slaktarna ivagnar och sålde sina varor. Mitt på torget fanns en fontän. Ost och smör såldes på Mårtenstorget. Där såldes också fisk, och de som sålde fisken var antingen från Barsebäck eller härifrån. Man kunde också köpa träsaker av karlar uppifrån landet på Mårtenstorget.

Om midsomrarna brukade man ha en midsommarstång på gårdarna. Vem som helst fick komma med då. Det fanns alltid någon som hanterade ett dragspel så att man fick litet musik till dansen.

De stora utflyktsmålen under sommaren var Alnarps skog och Bjärred. När man skulle till Bjärred slog sig några familjer samman och hyrde en charabang. Man hade mat med sig. På den tiden fanns det bara fiskarstugor i Bjärred. Man badade därute också. Till Bökeberg for mest ungdomar. Där fanns en dansbana

Förr var Lundagård inhägnat. När det var mörkt var det rent farligt att gå där. Det var så mycket slagsmål där. Studenterna drack så mycket.

Vigseln var oftast i hemmen. Kyrkbröllop kunde förekomma och då var det mycket stort och högtidligt. Alla skulle gå till kyrkan och titta.

Efter vigseln hade man middag i hemmet. Det kunde hända att man hade den på Industrin. Bruden hade oftast svart klänning och vit slöja, men vit klänning förekom också. Myrtenkrona och -krans band man sällan själv utan hade någon till hjälp. En myrten fanns i varje hem.

Vi konfirmationen hade man lång svart klänning och somliga hade vit slöja också.