

63

ACC. N:R M. 16016:-1-3.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Landskap: ..... Skåne ..... Upptecknare: ..... Viola Robertson .....  
Härad: ..... Berättare: ..... Anna Forsberg .....  
Söcken: ..... Lunds stad ..... Berättarens yrke: ..... fru .....  
Uppteckningsår: ..... 1963 ..... Född år 1892 ..... i Furulund, Lackalänga sn.

Judéen eller Nöden, - namn på stadsdel. s. 1-2.

Fattighuset. s. 2.

Midsommar. s. 2.

Barnfest i Folkets park. s. 3.  
m.m.

Skriv endast på denna sida.

Jag var 6 år gammal när mina föräldrar flyttade till Lund. Far köpte ett hus på Mariagatan, och där bor jag fortfarande. Den stadsdelen kallades Nya staden, Judéen eller Nöden. Nöden var det vanligaste namnet. Judéen kallades den därför att där bodde så många judar, några familjer på var gata. De försörjde sig mest som gårdfarihandlare. De var ofta ute på landsbygden, och det var mest tyger de sålde. De var ordentliga människor, och jag lekte ofta med flickorna. Någon hätskhet märkte jag aldrig. En sak minns jag som jag ofta har undrat över, och det är att de äldre kvinnorna använde peruker. De låg ofta i fönstren, så man såg dem när man gick förbi. Jag har aldrig förstätt varför stadsdelen kallades Nöden, för folket var inte fattigare där än i andra delar av stan. En gång var en skolkamrat och hälsade på mig och hon sa: "Usch, att bo här i Nöden, det skulle jag aldrig vilja". Hon bodde på Bredgatan i ett rum och kök och de hade det mycket sämre än vi. Många av husen i Nöden ägdes av folk som inte bodde i dem. Det var därför ofta en vicevärd som skötte dem och som inte var så noga med saker och ting. Jag minns väl hur man

gick ut och satte sig på trapporna och pratade med varandra. Så gjorde särskilt kvinnorna. Vi gjorde det aldrig, för mor tyckte inte om det. På övre våningen i husen fanns rum som hyrdes ut och det ofta till hela familjer med flera barn. I de rummen fanns det skäktor, vilket sällan förekom på nedre botten. Folk flyttade ofta till och från de rummen, och jag minns att mor ett år fick tapetsera om ett rum tre gånger. När någon flyttade skulle man alltid tapetsera om.

Det var fattigt, men man drog sig för att gå till Mårtenslund (fattighuset). Men det var några gamla som gick dit och hämtade soppa i en spann. Till vissa familjer kom vicevärdarna och hämtade hyran varje vecka, för de var rädda för att inte få ut den.

Det var sällsynt med festligheter, men på midsommaren hade en del gårdar midsommarstång och vem som helst fick vara med i dansen.

Förr hade alla gårdarna ett staket för trädgården. I vår trädgård odlade vi litet grönsaker, men vi hade inga fruktträd eller bärbuskar. Litet blommor hade vi också men mest var det gångar kantade med buxbom. Vi hade ett litet lusthus också, men det tog vi bort för länge sedan för

ACC. N:R M. 16016:3.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

det var så murket.

På måndagarna var det om sommaren barnfest i Folkets park. Då tog man mat med sig och åt där. Barnen lekte och det var många tävlingar.