

66.)

ACC. N:R M. 16019:1-2.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Landskap: Skåne Upptecknare: Viola Robertson  
Härad: Berättare: Amalia Jönsson, Lund  
Socken: Lunds stad Berättarens yrke: fru  
Uppteckningsår: 1963 Född år 1885 i V. Karaby

Brudklädsel. s. 1.

Maten. s. 1.

Folkets park. s. 1-2.

Fattigvård. s. 2.

Skriv endast på denna sida.

*(Lsa Harja)*

Jag kom till Lund för 54 år sedan. Min man var vagnmakare i Lilla Harja, men det var svårt att få kunder där, så vi flyttade hit och min man blev modellsnickare.

När jag gifte mig i L. Harja hade jag en svart klänning och en vit slöja och myrtenkrona. Myrten hade jag fått av en barnmorska, som också klädde kronan. Stommen hade min man gjort själv. Bysömmerskan hade sytt klänningen. Brudslöjan sydde jag sedan om till dopklänning åt barnen.

Man hade mycket salt sill förr. Jag saltade sill själv. Till det försökte jag alltid få Limhamssill för den var extra fin. Vitkål var nästan den enda grönsak som man använde. Under första världskriget var det svårt med maten. Man försökte få köpa litet av bönderna, men det var inte så ofta det gick. Kaffe gick det inte att få tag i, bara surrogat. En gång kom min bror hem från en resa till Australien och hade med sig kaffe som han delade ut bland syskonen. Det var väldigt fint att få och det kaffet snålade man på.

Vi bodde på Väster. Där fanns då knappast några hus. Men Folkets park

ACC. N:R M. 16019:2.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND  
—

fanns ju då och dit brukade hela familjen gå på söndagarna.

Det var fattigt förr, men man klarade sig. Alla var ju fattiga.  
Till fattighuset ville man ju inte gå. Där fick man förresten ingen hjälp  
att tala om. Familjer med 10 barn kunde få tofflor till barnen.