

Landskap: Skåne ..... Upptecknare: Viola Robertson .....  
Härad: ..... Berättare: Mia Sjöberg, Lund .....  
~~Socken:~~ Lunds stad ..... Berättarens yrke: fru .....  
Uppteckningsår: 1963 ..... Född år 1893 i Lund .....

Stadsparken. s. 1.

Skolor. s. 1-2.

Fattighuset. s. 1.

Firandet av kungens födelsedag och Gustav II

Adolfs-dagen. s. 2.

Löner. s. 2.

Resor till Bjärred och Fågelsång på sommaren. s. 3.

Barnfester i Folkets park. s. 3.

Studenthem. s. 4.

Bröllop. s. 4.

Dop. s. 4.

1907 kom Stadsparken till. Tidigare ägdes den av Parkbolaget, som hade restaurang där. Vi barn brukade stå vid grindarna och höra på musiken från restaurangens musikkapell. Det var de bättre som gick till restaurangen, byggmästare och grosshandlare m.fl. De satt där om kvällarna med filter om benen och drack kaffe och punsch. Det fanns ett springvatten med kulörta lyktor i trädgården.

Det fanns fyra skolor i staden, Parkskolan eller Västra skolan, Södra skolan, Allhelgonaskolan och Östra skolan, som kallades Fattigskolan därför att fattighuset låg intill. Jag gick i Fattigskolan. Fattighuset var litet och lågt med galler för fönstren. Det såg inte trevligt ut. De som inte orkade arbeta kunde få mat och husrum där. De fick i gengäld bära ved och vatten, sopa och göra liknande sysslor.

Östra skolan användes som sjukhus vid en nervfeberpedemi - jag tror det var 1905. Jag tror inte att de sjuka fick någon särskild behandling. De blev bara isolerade. Man fick inte komma in till de sjuka utan bara stå utanför.

Skolåret började, när jag gick i skolan, den 1 september och slutade

den siste maj. I småskolan hade jag en stygg lärarinna, som slog oss ofta utan den minsta anledning. Hon kallade fram oss till sig, och så fick vi böja oss fram för att få några rapp. I folkskolan hade jag en så snäll lärarinna.

På kungens födelsedag eller på någon gammal kungs minnesdag, t.ex. Gustav II Adolfs-dagen, samlades alla folkskolans klasser på skolgården. Där ställde vi upp oss två och två och fick små flaggor att hålla i handen. Därefter tågade vi i ett led några varv runt skolgården och samlades sedan runt flaggstången, där vi sjöng Kungssången. När vi kom tillbaka in i klassrummet ställdes flaggorna mot varandra i fönstren.

Vid examen prydde vi klassrummet med blommor och hade förhör med examensvittnen.

Vi var så fattiga att jag inte behövde gå i 7:e klassen utan jag fick sluta efter 6:e för att börja arbeta. Den första platsen jag fick var på ett inackorderingsställe. Jag fick 7 kr i månaden. Det var mycket att göra för det var helinackorderingar. Det var bättre barn som bodde där. Jag var alltid litet rädd för dem, särskilt för pojkarna; de var ju ofta

äldre än jag. Flickorna betalade 40 kr och pojkarna 60 kr i månaden. Jag städade rummen, bar ved och vatten, borstade kläder och skor och lagade enklare mat.

Den andra platsen hade jag på utställningen 1907 i Stadsparken, där jag diskade. För det fick jag 12 kr i månaden.

Om sommaren kunde man ta tåget till Bjärred, och då hade man mat med sig och ett primuskök att koka kaffe på. Det fanns en servering där men det var billigare att koka kaffet själv. Man kunde också ta Revinge-tåget till Fågelsången. Jag hade tre små barn då, och eftersom det tog lång tid att få dem ner till tåget hände det ett par gånger att tåget hade börjat gå när jag kom springande men det stannade igen när lokföraren fick se mig.

Barnfesterna i Folkets park var omtyckta. Alla som kunde gick dit med barnen och hade mat och primuskök med. Ibland kom männen dit ut efter arbetets slut och då fick man ha sill och potatis till dem. För barnen anordnades lekar, t.ex. säcklöpning och löpning med ägg i en sked. Barnen fick priser också, det kunde vara ett litet syskrin eller en smörask. Sista pris var alltid en påse karameller.

Far arbetade med att köra ut kol och ved och hans lön räckte inte till att försörja en familj på, så mor var tvungen att arbeta. Hon städade på ett studenthem, som ägdes av en prästänka. Jag minns inte hur många rum där var. Hon fick arbetet av den anledningen att hon hade sjalett, vilket inte var så vanligt då. De flesta hade hatt. Rummen skulle städas varje dag på förmiddagen. Det var så obekvämt förr, så det blev mycket för mor att göra. Hon skulle elda och bära upp bränsle, tömma alla pottor, byta vatten i karaffinerna, fylla och rensa lamporna förutom vanlig städning. Fram emot kvällen fick mor gå dit igen för då skulle sängöverkasten tas av och friskt vatten sättas in.

För det mesta vigdes man i hemmet, och bruden hade svart klänning och vit slöja. Likaså ägde dopen rum hemma.