

ACC. N:R M. 16039:1-3.

Landskap: *Skåne* ..... Upptecknare: *Ketty Lönnberg, Malmö*  
Härad: ..... Berättare: *civ. ing. Cronquist*  
Socken: *Malmö stad* ..... Berättarens yrke: .....  
Uppteckningsår: *1962* ..... Född år *1870* i *Malmö*

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

*Stadstraditioner fr. Malmö. s. 1-3.*

Skriv endast på denna sida.

I

ACC. N:R M. 16039:1.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Det yttersta av hamnen fanns ej. Den stora fyren och oljehamnen inte heller. Badhuset låg där nu ångfärjan lägges till. Stortorget hade en inhägnad rundning mitt på innan Karl X Gustavs staty kom dit. Södergatan var den mest kända gatan i äldre tid. Min far var köpman och ägde ett envåningshus där nu apoteket Lejonet nu ligger. Han sålde huset och köpte ett hus där Jörnsteats nu ligger. Det var det första moderna köpmanshuset i stan. Årseldar kände herr C inte till. En källa rann upp där ett vattentorn nu ligger. En konstgjord brunn fanns framför rådhuset. ~~Den~~ /~~brunnen~~ Någon prydnad av källan kände herr C ej till. Risning kände herr C ej till. Kvistar togs ej in på palmsöndagen. Driicka mærg i benen har jag hört talas om ; det var när man söp bra. Kransgillan och majsjungning har ej förekommit efter vad jag vet. Pingst- och midsommarbrud och lövgubbar hade herr C ej hört talas om. Gökotta var väl när man steg upp tidigt för att höra göken. Man for ut någonstans på landet. Vid mikaelsmässan förekom ej marknad, tror jag. Jag vet inte om tjänstefolket skiftade platser då. Alla helgons dag firades inte i stan. Vid Märten åt man gås och drack vin så länge jag minns. På Oskarsdagen gick folk på fest. När kungen blev 60år var hela torget ~~rekirrat~~ eclairerat med gasljus. Då var det extra stor bal. Mina föräldrar och äldsta syskon var där. Adventsljus och adventsstjärnor användes inte i herr C:s hem. Jag minns inte att den 6:e november firades. Inte heller den 30:e november, tror jag. Lucia är ett senare tiders påfund. Det fanns inga särskilda förberedelser vid Lucia, och inte firade man det i skolan heller. Jag vet inte vad Tomasmassa är.

Julmarknad med musik hölls på Stortorget. Husarerna spelade. Man stöpte ljus och hade tvätt före jul. Hemma hade vi julgran med ljus, glimrande saker och choklad. Julgranen köptes på torget där också kött till julen köptes. Min far gav från sin butik under julen till de fattiga. Som julmat hade vi lutfisk, risgröt, skinka och kakor efteråt. Ordet julhög har jag aldrig hört. Vi var sex syskon och vi gav varandra och fick av föräldrarna. Julklapparna delades ut genom att de lades i en garderob och på julaften satt en piga i garderoben och kastade ut dem. Hos andra familjer lades julklapparna på ett bord. På julaftonen dansade vi kring granen. Man gick till bekanta på julbaler. Stjärngossar ~~my~~ som var klädda i vitt och hade höga mössor, har jag ett dunkelt minne av. Folk kom upp till mina föräldrar, som var känt folk, och önskade god jul och gott nytt år. De fick alla någonting att äta för att inte bära ut julen. På nyårsaften vakade vi in det nya året. Vi hade ringdanser och vi stöpte bly för att se hur året skulle bli. Vid nyår åt man gås. Nyårsbal har varit så länge jag kan minns. Trettondagen firade inte vår familj. Tjugondag Knut var julens sista dag och då blåstes julen ut på torget. Då var det Knutsbal. Den gick vår familj på, liksom på Amaranterbalen, förstås. Varken marknad eller bjudning speciellt vid kyndelsmäss enligt herr C. Vi åt inte våfflor på vårfrudagen. Om tranans betydelse för vårfrudagsfirandet visste inte herr C någonting. Under fastan åt man som vanligt, fast vi hade fastlagsbullar, förstås. Vi hade ~~fast~~ fastlagsris också. Vi barn hade lov från skärtorsdag t o m följande onsdag. På påskaften rullade man ägg. Man såg vem som kunde rulla längst och man vann ett ägg. Äggen målade vi röda, blå

och gula och vi gjorde bilder på dem. Under påsken samlades ibland vänner till vår familj hemma hos oss. Vi åt mycket ägg. Jag tror att småflickor utklädda till påskkärringar fanns. Vi barn ritade påskbrev. På dem var bilder. Valborgsmässafton firade inte vi. Den första maj firades bara på krogar, inte hemma, förstås. Kristihimmelfärdsdag firades inte något avseende enligt herr C. Vid pingst började kapplöpningarna. Dessa hölls på Limhamnsfältet och dit åkte man i fyrspann från staden. Under pingsten skulle vi pojkar som gick i Latinskolan och kunde sjunga sjunga på läktaren i kyrkan. Många gick i kyrkan under pingsten. På torget var det husarmusik pingstafton. Under pingsten åkte vi i ekipage till Alnarp. Efter pingst hade vi skolutflykt till Klampenborg. Vi marscherade med pukor och trumpeter genom Södergatan. Jag har inget minne av dans eller midsommarstånger. Midsommarafton firade vi inte i vår familj men midsommardag for vi på utflykt till Bökeberg.

Dopdräkten var en lång klänning. Fester förekom ej i samband med dopet utan bara de närmsta bjöds. Faddrar var goda vänner till föräldrarna. De kallades gudfar och gudmor. De skulle ge presenter åt barnen men gjorde det sällan. Barnet fick ibland smycken av föräldrarna liksom vid konfirmation. Nöddop kunde vem som helst förrättas. Min farbrors son blev döpt av min farbror, som var professor. Hans hustru var mycket religiös.