

ACC. N:R M. 16144:1-3.

Landskap: Skåne Upptecknare: Ernst Ljögren, Tomelilla
Härad: Herrestad Berättare: " " "
Socken: Baldringe Berättarens yrke: smedvästare
Uppteckningsår: 1963 Född år 1893 i Baldringe

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Räfsor och räfsning. s. 1-3.
(sid. 3 teckn.)

LuF 120

28/5-63

ACC. N:R M. 16144: /.

Rävsor..

Rävsor är säkert ett gammalt redskapt den första var kanske vanliga trädgrenar sen har den förbättras genom tiderna. Det finns många typer på rävsor, för olika ändamål.

Här i Skåne hörde man alltid rävsor, kanske ju andra ställen något annat delarna benämndes rivestage, rivestage, rävsor för slätter hade en båge mellan skaft o huvud.

Till skaft användes lim^{lim} som var både segt, mjukt o hålla om, längd $1\frac{1}{2}$ meter till huvud användes bok, eller ek, ask, något böjt 70 cm långt osv.

mallnatt vid ändarna fäst i skaft med träpinnar. Till pinne användes ~~Wille~~ körne, de satt något över förhållande till skaftet. Till bågar användes hassel som böjdes gröna. Sedan fick det torka, sätta i spänn.

Rävsorna har under min tid hållet samma konstruktion, det fanns rävsor med klyvet skaft, som grende ut till huvudet det var ej något båge då.

Dekorationer fanns nästan på alla rävsor med blommor hjärtan i blått o grönt vit samt med namn, s.k. fästörävsor som tillverkades av fästmannen, som måste var så pass slöjdekunnig.

Rävorna har säkert använts i hundratalstår, även sedan hästrävsor används vid svårare ställen. Hästrävsorna har används i 60 år kanske mer, de var gjorda

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Sug 120

2

av trä, med höga trähjul, hjälten mellan hjulen som bar upp pinnar cirka 3 cm lång ungefär som nya tider av stål. Min far tillverkade många sådana rävsor, den var en konst o få dem till o slå lätt upp när de tömdes. Ståbpinnarna köptes färdiga, släprävsor av trä har funnes lika länge, de användes till o hyga klöver, även säd. De amerikanska rävsorna kom i början på 1900-talet. Någon tillverkare av rävsor finns icke i bygden, endast sådana är från norraskåne, småland, som kommer till marknaderna. Användning var många vid höslätter vändes höet sen rävsådet dett i strängar av par om parrävsorna för att sedan bäras i stackar. Samma förhållande vid skördningen, endast rågen bandes i kärvar, halmen gjordes lång halvör för tak-täckning. Rävsorna användes vid tröskningen, för när tröskningen skedde med slaga, skulle halmen vändas av rävsanaundan, likadant när de körde med hästverk skulle en hålla rent för stubbar o halm, för att underlätta härpningen, Rävsan bars på axelen till o från arbetet, den sattes i jorden med skaftändan för att ej bli överkörd eller skadad.

ACC. N:R M.16144:3.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

