

Landskap: Halland Upptecknare: Barbro Radby o. Folke Åstrand,  
 Härad: Hök Berättare: Viktor Ottosson Lund  
 Socken: Ysby m.fl. Berättarens yrke:  
 Uppteckningsår: 1956 Född år 1903 i Ränneslöv

Uppgifter om berättaren. s. 1.

Arbetsförhållanden. s. 2

Jordbruket. s. 2.

Sociala förhållanden. s. 3.

Luffare. s. 3.

Zigenare. s. 3.

Skolgång. s. 3.

Nöjen. s. 3.

Marknader. s. 3-4.

Varupriser. s. 4.

Tidningar. s. 4.

(foto s. 1.  
 muz. nr. X:2:22:1.)

ACC. N:R M. 16356:1

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV



*neg. nr. X: 2: 22: 1*

Personliga data. Viktor Ottosson var född i Staffanstorp i Edenberga där fadern, Johan Petter Ottosson, hade ett ställe. Han har tjänat på olika gårdar. Innan han 1941 kom hit, arbetade han i en kvarn vid Lagan. Han bor ensam i en stuga, som ligger vid vägskälet Laholm-Edenberga strax söder om Ysby samhälle. (Se fotogr. ovan).

Han var mycket ovillig att berätta men tinade upp så småningom

Huset. Huset där Viktor Ottosson bor är byggt i korsvirke med lersten och brädfodring. Det är rödmålat.

ACC. N:R M. 16356:2.

2  
LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Arbetsförhållanden. Min mor var från ett torp i Våxtorp under Vallen. Där hade de två dagsverken i veckan och så skulle de köra med stutar vissa dagar. Min far brukade ta till Skåne och tröska. Det var omkr. 1875. Då plejlade de från 3 på morgonen till 8 på kvällen

När jag var 14 år tjänade jag ute och hade då 75 öre om da'n. Förr tjänade man mest på stat. Man fick mjölk, säd och potatis. Både koskötare och andra drängar hade det så. På 1920-talet fram till 1934 hade jag 1 krona om dagen plus mat och sedan fick jag 40 kronor i månaden. Det var inte så rälia bra: man fick arbeta från 6 till 8. Åtta timmars arbetsdag gällde inte före kriget. Klockan 7 fick en att äta första gången på dagen, sedan var det frukost  $\frac{1}{2}$ 10, så middag och till sist meraftan 5-7-draget. Men det blev ändå ändring före kriget, så vi slutade klockan 6. Husbondefolket var ofta bra.

Jordbruket. Slåttermaskin har det funnits i allt mitt minne, och avläggare också. Den första tröskan jag minns var ångtröskan, som man eldade. Lokomobil hade de i trakten omkr. 1918. Mjölkmaskiner började de med för en 10 år sedan. 1931 var det dåliga tider. Det var många det gick omkull för. Det var inget pris på kreaturen: en gris kostade 40 kronor och smågrisar 2-3 kronor. Så uselt som då blir det aldrig.

ACC. N:R M. 16356:3.

3  
LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Sociala förhållanden. Mina föräldrar hade ingen pension. De bodde på fattighuset.(?). Snälla människor gav ofta dem som var där vatten och bröd.

Det fanns mycket luffare. De fick ligga i stallen hos folk. De fick mat.

Zigenare fick bara stanna 3 dagar på allmanningen. Förr hade de hästar.

Skolan. Jag gick i skolan i 6 år. Det var två klasser ihopa. Det var strängt i skolan, man fick av rottingen. Böcker köptes inte.

Nöjen. På sommaren var det sammanläggningsd<sup>ans</sup>. Man hyrde en loge eller sal och så fick de som kom dit betala 1:25 per par. Det fanns dansbanor, bl.a. i Edenberga. Det var både jordbanor och banor av trä. Hilmer och Julle (bröderna Nilsson, som haft smedjan i Ysby by till nyligen) spelade flöjt; men det var flera andra också som spelade så de var 7 stycken som spelade.

Det var storm<sup>marknad</sup> den 24 okt. i Laholm. Då kom de som hade flyttat och skulle söka ny plats till den 1 nov. Där var cirkus med karuseller med hästar. Alla köpte något. En hade inte

ACC. N:R M.16356:4

4  
LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

så mycket att köpa för. Sista onsdagen i mars månad var det frodagsmarknad.

I Kållinge i Våxtorp såldes brännvin. Det kostad 90 öre literen i bröjan på 1900-talet. Ta mer man köpte, ta billigare var det. Köpte man mer än 50 liter blev det billigare. De slutade att sälja brännvin i Kållinge när motboken kom 1911- eller 12.

Varupriser. Snus och tobak kostade 17 öre hektot, en låda cigarrer kostade 5 kronor.

/Brännvin: se ovan under Nöjen/.

1920 skaffade jag cykel. Den kostade över 100 kronor.

Tidningar. Tidningarna kom från Hishult. Man var ofta flera om en tidning. Vi hade först Syd-Halland och sedan Laholms-posten.