

Landskap: Öland Upptecknare: Gustav Ad. Johansson,  
 Härad: Mjutsum Berättare: Möbylängs  
 Socken: Resmo Berättarens yrke: journalist  
 Uppteckningsår: 1965 Född år 1897 i Resmo

Ihagav. s. 1, 4-9.

Ihogsjungfrun. s. 2.

Ijökeri vid kyrkogårdsporten,-  
vithäddt kvinna. s. 3-4.

Om järde, som skjutits och grävts ner.

s. 7-8.

15  
B-65

Landskap: Öland  
Härad: Algutsrum  
Socken: Resme  
Uppteckningsår: 1965.

Berättare: Gustav Ad.Johansson / Gaj/  
Berättarens yrke: Journalist  
Berättarens adress: Blåmgården, Resme, Mörbylånga.  
Född år 1897 i Resme.

Upptecknare: Se ovan.

*luf* 122. Angående skogar, skogsbestånd och skogsödlingar inom Resme socken är 1965.

Som bekant och känt genom äldre uppgifter hade Resme socken under tidigare sekler ett rikt bestånd av lövträd och då särskilt ek, ask, pil, lind och hassel. Carl von Linné berättar i sin "Ölandska resa 1741" hur han vid vägen till Resme från grannsocknen Vickleby färdades genom lummiga lundar. Dessa lövskogar, varav Lilla Vickleby gård, straxt under västra landborgen, ännu har ett vackert bestånd kvar från denna tid då även de bördiga åkerfält som nu ligger mellan västra landborgen och byarna Stora Frö i Vickleby och Lilla Frö och Kleva by i Resme var så gott som helt bevuxna med lövskog. Ännu fram på 1900-talet fanns ett och annat smärre lövskogsbestånd kvar. Byn Kleva i Resme, gårdarna Berg, som nu äges av bröderna Erik och Sven Willerud var belägna straxt under land-

M. 16365:2.

Berättare: Gustav Ad. Johansson

Landskap: Öland

Härad: Algutsrum

Berättarens yrke: journalist

Socken: Resmo

Berättarens adress: Mörbylånga

Uppteckningsår: 1965

Född år 1897 i Resmo

Upptecknare: berättaren

-bergskrönets och brunnen där gårdarna legat finnes ännu kvar. Nedflyttingen till byn Kleva torde ha ägt rum på 1820-talet. Gårdarna s namn är härav Berggården. Det berättas en sägen härtill från den tid då gården Berg låg under landbergskrönets. Gårdens ägare var ungkarl och önskade sig gärna en fru. Så en dag kom en mycket vacker kvinna in i hans gård och det var en fager skogsjungfru. Hur hon kommit in ville hon ej emtala men levade stanna kvar bara han ej frågde henne om detta. Gjorde han det så skulle hon försvinna lika fort som hon kommit. Det gick några år och till slut listade bonden ut att hon tagit sig in i hans hus genem en glugg, ett lufthål i väggen, och på skojsade han så till henne en dag: Nu vet jag hur du kom in till mig trots att dörren var låst och så pekade han på gluggen i väggen och sade: Därifrån kom du in till mig! - Väl sant, sade den sköna, och med detta var hon för alltid borta från bondens gård.

Ifyll ovanstående uppgifter! Skriv uppteckningen *endast* på den linjerade sidan

3  
M 16365:3.

Landskap: Öland  
Härad: Algutsrum  
Socken: Resmo  
Uppteckningsår: 1965  
Berättare: Gustav Ad. Johansson  
Berättarens yrke: journalist  
Berättarens adress: Mörbylånga  
Född år 1897 i Resmo  
Upptecknare: berättaren

Ännu långt fram på 1800-talet, ja, t.o.m. under första decennierna på 1900-talet var det här alltid vanligt att rida när man hade något ärende till en grannby och även inom byn. Kvinnorna red lika väl som männen. Det finnes här en sägen som de gamla i min barndom berättade här till. Främst lidne bonden Sven Larsson - Sven Lars- i Norra Bärby var ägare till denna gamla släktgård som äges av dennes sonson lantbr. Sven Svensson. Men ovan nämnda Sven Larsson farfar, måste ha varit i början på 1800-talet, hade släktingar i Lilla Frö och de gamla berättade att när hon red vägen hem genom skogen från Lilla Frö och upp till stora västra landsvägen vid Resmo kom hon ut för "spökeri" vid kyrkogårdsporten till Resmo kyrka som ligger straxt intill vägen Resmo-Kleva-Lilla Frö. Det var sent på kvällen när gunman red förbi denna kyrka. Vid kyrkogårdsporten blev hon varse en i vitt klädd kvinnoskepnad och som höll två hundrabyxa i händerna. Vår kvinna, ett vitt skynke mellan händerna som var ~~min~~ modig sådan, förstod genast att det var en stackars kvinna

Ifyll ovanstående uppgifter! Skriv uppteckningen endast på den linjerade sidan

-4/  
M.16365:4

Landskap: Öland Berättare: Gustav Ad. Johansson  
Härad: Algutsrum Berättarens yrke: journalist  
Socken: Resmo Berättarens adress: Mörbylånga  
Uppteckningsår: 1965 Född år 1897 i Resmo

Upptecknare: berättaren

varit havande vid sin död men att hennes anhöriga nedlagt bara svepning till ett barn men att kvinnan skulle ha fött tvillingar om hon levat.

Vår kvinna förstod genast var det var fråga om. Hän red fram till den vita välnaden och med sin slidkniv delade hon snabbt itu det vita skynket som välnade höll upp mot henne. Jag skall hjälpa dej, skall du se, sade hon härvik härvid och när detta var gjort var välnaden borta.

Om vi börjar med Lilla Frö by i Resmo, så är, som nämnt, lövskogarna här till det mesta borta. På Lilla Frö s.k. malm finnes liksom litet område kring samhället vacker ungskog av björk blandat med barrträd. Västra landborgs-branten på Lilla Frö och delvis byn Klevas ägor är delvis bevuxen med hassel och lövträd. På grusåsen nere vid Kalmarstrand har byarna Kleva och Lilla Frö gardar barrskogsplanteringar och som nu torde vara omkring 30-40. Vars gårds skogsåga har torde röra sig om något eller några tundland.

Ifyll ovanstående uppgifter! Skriv uppteckningen *endast* på den linjerade sidan

-5-  
M. 16365:5.

Landskap: Öland  
Härad: Algutsrum  
Socken: Resmo  
Uppteckningsår: 1965

Berättare: Gustav Ad. Johansson  
Berättarens yrke: journalist  
Berättarens adress: Mörbylånga  
Född år 1897 i Resmo

Upptecknare: berättaren

Samtliga gårdar i Kleva har även straxt väster om byns mossmarker på det s.k. "gruset" smärre planteringar, varav en del nyplanterade, av barr och björkskog. Vidare en mindre barrskogsplantering ute på Kleva alvar.

Vid Nörrgården i Lilla Frö, den Wermelinska gården, på östra sidan av vägen till grannbyn Stora Frö, som tillhör Vickleby socken, fanns ännu fram på 1920-talet den s.k. Lilla Frö lund. Det var ett bestånd lövträd, almar och lindar, där man varje midsommarafhton samlades till dans och reste majstång. Troligen har byn här haft en lek och kultplats allt ifrån forntiden. på denna plats vars namn var djupt inpratat hos den gamla bygdbebefolkningen.

Resmo byalag har f.n. ingen skog annat en smärre barrskogsplantering på grusäsen nere på byns marker vid Kalmarstrand och så även en liten barrskogsplanteringen vid västra landsvägen NO. Resmo kyrka och planterad på 1930-talet. Båda dessa planteringar för en tynande tillvaro på grusäsen.

Ifyll ovanstående uppgifter! Skriv uppteckningen endast på den linjerade sidan

— 6 —

*Landskap:* Öland *Berättare:* Gustav Ad. Johansson  
*Härad:* Algutsrum *Berättarens yrke:* journalist  
*Socken:* Resmo *Berättarens adress:* Mörbylånga  
*Uppteckningsår:* 1965 *Född år* 1897 *i* Resmo

*Upptecknare:* berättaren

Nedanför Resmo kyrkoby gårdar har tidigare funnits lövskogsplanterade ~~xx~~  
s.k. "hagar" Enstaka askträd står ännu kvar och från den tid då dessa  
"hagar", om ca ett halv tundlands ~~xxxx~~ storlek var bevuxna med hassel  
finnes även ännu ett sådant bestånd kvar. Runt Resmo gamla offerkälla  
fanns tills för en tre år tillbaka jättestora gamla askträd men blev då  
vandalicerades/  
genom-Riksantikvarieämbetet nedhuggna och platsen ~~vandalarbetet~~ härigenom.

-----  
På Resmo f.d. prästgård, numera Resmo församlingshem står på gården ännu  
den lind kvar under vilken Carl von Linné vid sin Ölandska resa 1741  
tillsammans med värdens ~~päkäss~~ prosten Johan Welin njöt av vila och veder-  
-kvickelse. Vid trädgården står några ståtliga mänghundraåriga ekar.  
En snar fridlysning av dessa nämnda träd borde ske.

Som Linné nämner i sin ölädska resekildringar, skulle det då ute på alvaren  
öster om Resmo funnits ett bestånd av lärkträd. Ingen av de gamla kände  
dock till att sådana träd funnits på nämnd plats. Men cirka 4 km. ~~xx~~ NO.

Ifyll ovanstående uppgifter! Skriv uppteckningen *endast* på den linjerade sidan

M.16365:2

*Landskap:* Öland  
*Härad:* Algutsrum  
*Socken:* Resmo  
*Uppteckningsår:* 1965  
*Berättare:* Gustav Ad. Johansson  
*Berättarens yrke:* journalist  
*Berättarens adress:* Mörbylånga  
*Född år* 1897 *i* Resmo

*Upptecknare:* berättaren

Resmo kyrka finnes en källa som av ortsbefolkningen kallas "Lund källa" och omkring detsamma är god och djup jordmån och möjligent kan det härför vara här på grund av ordet "lund" som detta lärkträdsbestånd fannits vid Linnés tid. Efter tillkomsten av de kreaturslösa jordbruken tillkomst har, då inga djur avbetar längre, en för alvarmarken förfulande snårskog och buskage ~~käkjaxväxter~~ börjat växsa fram.

På Gynge byägor är även de gamla lövskogsbestånden borta. Det sista, stora barrskogsbeståndet den s.k. Petersson Samuelska skogen i Gynge gärde röjdes och uppödlades under 1950-talet. Den sista av slakten, hem.-äg. Olaus, Oalle, Petersson hade tänkt fridlysa skogen, som även förutom ek hade hassel, al och björkträd, men gick ur tiden innan så hant ske. I denna skog hölls på 1860-70-talen fester och möten av Skarskyttekären i Mörbylånga. Det fanns av "spöken" i skogen. Det berättas att en av skogens ägare någen gång

Ifyll ovanstående uppgifter! Skriv uppteckningen *endast* på den linjerade sidan

816365:8.

Landskap: Öland  
Härad: Algutsrum  
Socken: Resmo  
Uppteckningsår: 1965

Berättare: Gustav Ad. Johansson  
Berättarens yrke: journalist  
Berättarens adress: Mörbylånga  
Född år 1897 i Resmo

Upptecknare: berättaren

i början av förra seklet skulle här i skogen "skjutit och rånat" en kringvandrande jude och häriigenom grundlagt släktens rikedom. Juden skulle dräparen grävt ned i skogens Nv. hörn och under nattetid såg folk, som ~~under~~ hade sin väg här förbi, en stor hund "med eld i munnen" eller en vålnad som stod suckande intill en trädstam där han förmodades blivit nedgrävd.

Smärre bjökskogsbestånd ~~vuxna~~ fanns till senare år i Gynges byalags s.k. "Kärr". Det sista beståendet härav nedhuggs vintern 1954. Varje lantgård i byn har på ägorna "Sandkullerna" intill nya västra vägen Färjestaden-Mörbylånga var sin barrskogsplantering och som planterades mellan 1907-1915. Varje areal utgöres av 2 a 3 tdl. Gynges byalag har liksom Resmo sina "hagar" belägna bakom trädgårdarna på gårdarnas västra sidor och i gränserna mellan de olika gårdarnas "beteshagar" växer även gamla ståtliga askträd.

Ifyll ovanstående uppgifter! Skriv uppteckningen endast på den linjerade sidan

M. 16365:9.

*Landskap:* Öland  
*Härad:* Algutsrum  
*Socken:* Resmo  
*Uppteckningsår:* 1965

*Berättare:* Gustav Ad. Johansson  
*Berättarens yrke:* journalist  
*Berättarens adress:* Mörbylånga  
*Född år* 1897 *i* Resmo

*Upptecknare:* berättaren

Söder om byn Gyrge, ~~mellan~~ mellan Gynge och socknens sydligaste by Mysinge har varje gård ett smärre arealområde som kallas "kehagarna" och har tidigare varit bevuxna med hassel och lövskog. Flertalet av dessa "kehagar" uppedlades under första världskriget men ett par av dessa med hasselbuskar ~~kan~~ och ungbjörk bevuxna "kehagar" finnes ännu kvar.

Västra Landberfen på Gynge byäger är delvis bevuxet med buskage av slän-  
~~skinnkaxxash~~ och nypenbuskar.

Mysinge by har inget skogsområde. Endast i "hagarna" under byn växer enstaka vackra och stora lövträd. ~~så~~ byns södergård, gården Karlsberg äger straxt nedanför gården en vacker skogslund bestående av ett flertal sörter ~~s~~ lövträd. De s.k. "hagarna i såväl Resmo, Gynge som Mysinge växer vackra bestånd av ängsbeollar, eller som de här kallas, dalladeckor.

Ifyll ovanstående uppgifter! Skriv uppteckningen *endast* på den linjerade sidan