

ACC. N:R M. 16378:1.

Landskap: Östergötland Upptecknare: Louise Holmström, Lund  
Härad: Tingsålgabäms Berättare: Beda Samuelson, t. lev. skand,  
Ohio  
Socken: Rugna Berättarens yrke: husmor  
Uppteckningsår: 1957 Född år 1877 i Kristineberg

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

*Emigration. s. 1.*

Skriv endast på denna sida.

ACC. N:R M. 16378:/

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Far var torpare och gjorde två dagsverken i veckan på Bysta gods och två på Högsjöbruk. Mor dog när jag var liten, och då kom min moster till oss. Far gifte sig med henne. Vi hade vad vi behövde hemma, men mer var det inte heller. Hjälpa till fick man förstås, både inne och ute. Jag gick bara fem år i skolan, sen behövdes jag hemma. Vi hade en halvmil ung. att gå till skolan. Jag blev konfirmerad i lutherska kyrkan, men sen så träffade jag min mans mor på en farm på bruket, vi arbetade där tillsammans då. Hon var ju pingstvän och så kom jag med på meetings på ön hos dem. När jag var 17 år blev jag frälst och döpt.

Så skulle ju Samuelssons resa över till Amerika. Jag hade väl inte tänkt resa, men mor sa: Det är väl så gott att du reser med, flicka. Vi skrev över till Samuel och han skicka en biljett till mig också. Annars var det inte många i socknen som reste, och far tyckte aldrig om att jag gjorde det. När jag sen fick ett arv från mor, betalade jag tillbaka biljetten. - Vi for från Göteborg, straight to New York, men jag kommer inte ihåg något från resan. Jag hade psalmbok med och lite kläder förstås. I Brooklyn fick jag plats hos en svensk familj, de ville ha någon som kunde tala med barnen. Sen kom jag till Bridgeport till en amerikansk familj. 2 doll. i veckan hade jag till en början, men sen när jag lärt mig språket fick jag ökt, så till slut hade jag 8 doll. Efter det jag gift mig 1900 har jag aldrig arbetat borta.