

ACC. N:R M. 16402:1-3.

Landskap: *Småland* Upptecknare: *Thore Brogårdh, Heimeryd*  
Härad: *Sunnerbo* Berättare: *David Lönner, Heimeryd*  
Socken: *Heimeryd* Berättarens yrke: \_\_\_\_\_  
Uppteckningsår: *1964* Född år *1876* i *Heimeryd*

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

"*Ahla - Marjan*" botade sjuka. s. 1-3.

Skriv endast på denna sida.

ACC. N:R M.16402:1

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

"Ahla-Marjan var även hon en skicklig kvinna, skall jag säga.

Det kom en gång två fruntimmer till mig, för att få skjuts till henne. De hade fått bältrosen, och på vägen dit berättade de, att det sved och värkte.

- Kör så fort det går, så vi kommer fram och får hjälp. ynkade de sig.

När vi väl kommit fram, band jag hästarna och gick också själv in till Maria. Hon smorde de båda kvinnfolken, och sen sa hon:

- Vill ni ha mer? Jag tror annars det blir bra med det, jag smort, men om ni vill ha litet med er hem, så går det också bra.

- Jo tack, tyckte de, när vi har åkt så pass långt som en 3-4 mil, då är det ju bra att ha salva hemma, ifall det skulle behövas.

Men tänk, de blev faktiskt bra på den smörjningen, som Ahla-Marjan gav dem. Hon var skicklig Ahla-Marjan. För mig talade hon om, att en m/e' doktor från Halmstad, som hette Tillman, själv kommit till henne, då han hade skadat sitt ena finger. Han kunde inte själv bota den och inte heller de andra doktorerna i Halmstad.

6/8-63

ACC. N:R M. 16402:2.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

- Det är väl inte möjligt, att en doktor kommer till mej? sporde Maria.

- Nu ska ni inte resonera om det, utan nu gäller det bara om Maria vill hjälpa mej med fingret eller ej, svarade doktorn.

- Jo, det ska jag gärna göra, sa Maria.

Den här Tillman var en mycket skicklig läkare. Han var specialist på att bota folk från diarre' och förstoppning. Det fanns t.o.m. två slags droppar att köpa, som han hade gjort, nämligen Tillmans droppar, och dessa var bra för respektive åkommor.

Ahla-Marjan var inte en, som läste historier, utan hon gick direkt på saken och högg inte i sten. Hon talade om för mig, när jag frågade henne, var hon fått sin läkekonst ifrån:

- Den har jag fått av mor min. Det ligger liksom i släkten. Min mor kunde läka och bota och verkade i Bjärabygget i Örkelljunga. Men folk var avundsjuka på oss.

Ja, att läkekonsten gick i släkten var då sant, för även Marias dotter, Vallbergakärringen, utövade senare samma verksamhet. Men

ACC. N:R M. 16402:3.

hon var inte på långt när så duktig som Maria. Ibland lyckades  
det, men ibland gick det sämre, och till sist kom det inga dit,  
varför det hela tog slut."

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND