

Landskap: Småland
 Härad: S. Möre
 Socken: Vissefjärda
 Uppteckningsår: 1960

Upptecknare: Thor Bragårdh, Halland
 Berättare: P. L. Gustafsson, Vissefjärda
 Berättarens yrke: f.d. lantbrukare
 Född år 1872 i

Gustaf i Niskemåla, - blod grubbe.

s. 1-3.

(foto av berättaren
 s. 1a.)

I Vissefjärda socken bodde under förra seklet en man som på orten kallades för "Gustaf i Nickemåla. Han var känd för sin kunnighet i läkekonsten, och många gånger kom hans hjälpende hand till nytta och gagn åt bygdens folk. Hans råd och ordinationer följdes noggrant och det finns ännu idag äldre personer som har blivit botade av honom. Hans kunnande gälde även kreatur. Gustafs fullständiga namn var Karl Gustaf Petersson, och han var född den 3 aug. 1827 och dog han den 20 okt. 1912.

"Det var te" midsommar. Jag hade fått en finne här på armen. Då jag midsommardagen gick te körkan, så kände jag inget av det, men efter en liten stunn så började jag fryså så jag skakade i hela kroppen, ja jag kände mig rektēt sjukar. Jag kände en stickande smärt i armen, så jag var då helt tvungen te å knäppa upp litet så jag kunde se hur det var fatt, och då såg jag att där var en röd strimma. Så fort som prästen hade sagt amen, så var det jag som skyndade åstad till Gustav i Nickemåla.

- Dä va bra att du kom, sa han då jag kom inom dörren.
- Ja svarte jag på de därā, ja bleen sau sjuker i körkan ida.
- Äh, mente Gustaf, va ä du sjuk?
- Jo dä ä nock bloforgiftning. På det där så visade jag honom armen.
- Ja dä sier inte sau bra ud, nu ä ållt minuterna dyra för de', mente Gustaven.

Ja så gick han in i ett intilliggande rum, och där lagade han till medikament. Efter en stunn sau kom han ud med de därā pan ena flaskan, det kunde väl vara så mycket som en tre, fyra syperglas. Han gick tag på något linne, rev detta i trådar och blötte sen det därā i medikamentet. Ja sen lindade han detta om armen ända upp till armbågen, och när allt var klart så sa Gustaf.

- Sådärja, nu ska du få de en kopp Kaffe, men nän syp dä faur du int i dag.
 - Nä dä kan ja gott va utan, instämde jag.
- På det där traskade jag hem och la mig, men klockan två eller halv tre på morronen så knackade det på fönstret, och då var det

M.16607:1a

Landskap: Småland

Härad: S. Möre

Socken: Vinfjärda

Uppteckningsår: 1960

Berättare: P.S. Gustafsson

Berättarens yrke: f.d. landbrukare

Berättarens adress: Bälöön, Vinfjärda

Född år 1872 i (15/7)

Upptecknare: Thore Brogårdha, Hallaryd



P.S. Gustafsson

foto: T. Brogårdha

Ifyll ovanstående uppgifter! Skriv uppteckningen endast på den linjerade sidan

ACC. N.R M. 16607:2.

Gustaven som stod där ute. Han undrade hur det stod till med mig, så han kom in och nystade upp omslaget. Då slog det upp en stor blodbölung den såg otäck ut, näväl te slut så sprack den och ut rann en massa svart otäckt blod. Det var väl räddningen. för efter det där fick jag lugn och rö. Ja han va duktig Gustav i Nickemåla.

Jag minns en annan gång då han botade en klen "däka". Hon kom hit till fars då Gustaf i Nickemåla var här. Efter en stund så sa han.

- Den där däkan är int' rektet frisk.

- Nä, mente far. hon ä int de, sau henne må du bota.

- Nä svarte Gustaf, de ä sånt folk som ja int' vill bry me om.

Far bad nu honom om att han måste bota flickan, men Gustaf svarte aldrig honom. Så gick het en tid, men en dag så kom Gustaf hem till far, och han hade en flaska medicin med sig

- Du ska ge däkan de här, men du faur int' säja ett or om va du fått dä iifrån.

Ja far tog emot medicinen, och han höll sitt ord. Tro vad ni vill men däkan hon blev frisk, gifte sig och fick friska barn också, så Gustaf han kunde bota.

Han var också en skicklig veterinär. En gång så hade godsgäare Malmström en sjukoxe, men han ville inte kalla på Gustaf, ty de hade blivit osams en gång. Det gällde måttet på en leverans potatis. Nåja när nu Malmströms oxe blev sjuker så budade han istället efter veterinären i Karlskrona, Carlberg hette honna. Ja veterinären kom, men kunde inte se vad det var som fattades oxen så han sa:

- Ta hit Gustaf i Nickemåla, den gubben han kan.

Nä, svarte patron, den gubben kommer då inte in pau min går.

- Patron bör nog akta sig, ty den gubben han kan mer än vad man tror.

Ja kan veta att Carlberg hade hört mycket om Gustaf i Nickemåla under sina resor ute i bygderna, och nog visste han också en hel del om honom. Nåja till slut så ödmjukade sig Malmström till att buda Gustaf. han var väl så illa tvungen till det kan veta. Gustaf kom också och så fort han kom dit så san han genast:

- Patron faur slajta osen, annars dör han ändå, ty han har fått ena

FOLKLIVS-

ARKIVET

LUND

ACC. N.R M. 16607:3.

spik i sig som gaur mot hjärtat.

- Är han säker pau då, mente Malmström.

- Ja annars betalar ja osen, svarade Gustav.

Man budade en slaktare, och när denne kom så nödslaktades oxen, och då den hade öppnats, så tog Gustaf genast fram spiken. Han visste vad den fanns, så nog var detta en gubbe som kunde en hel del.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND