

ACC. N:R M. 16609:1-6.

Landskap: *Skåne* Upptecknare: *Ingrid Skallbom*
Härad: Berättare: *Elin Kristensson, St. Tomtegården*
Sockert: *Lund* Berättarens yrke: *f. d. präst*
Uppteckningsår: *1967* Född år *1893 i St. Råby sn.*

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Stadsstraditioner s. 1-6.
m. m.

LUF 126

Skriv endast på denna sida.

M. 16609.

Ifylles av uppgiftslämnaren

Berättarens namn: Elin Kristensson
" födelseår: 0. 1893
" födelseort: S. Pålby
" yrke: H. d. p. i g a

Makes/makas namn: _____
" födelseår: _____
" uppväxtort: _____
" yrke: _____

Faders namn: _____
" födelseår: _____
" uppväxtort: _____
" yrke i staden: arbetare
" yrke före ev. in-
flyttning till staden: Lantarbetare

Moders namn: _____
" födelseår: _____
" uppväxtort: _____
" yrke i staden: _____
" yrke före ev. in-
flyttning till staden: Hemmafru / Lantfadereska

Farföräldrars yrke: _____

Morföräldrars yrke: _____

Antal syskon: _____

ACC. N:R M. 16609:1.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Sagesmannen flyttade till Lund
1919 och bodde då på S. Esplanaden.
På den tiden var där inte byggt bara
en fyra hus. Där fanns en koloni-
odla. På andra sidan låg små hus,
som de kallade för Nöden. Stats-
parken fanns och Folleparken, men dit
gick Sagesmannen inte. Där var
vårskalen nu bygger låg 'Lusarken', ett
bivardshus. På V. Märkergatan låg ett
långt vitt hus, och där fanns ett kaffe-
som hette 'Vita Bandet'. Dit gick
man och beställa i staden. Så låg där
ett kaffe vid stataget, som hette Rå-
Bandet. Mitt för vårskalen låg
'Wahlboms bageri' med mycket god
bröd. Sagesmannen är född i Stora
Rålag och bodde där mitt för småhusen.

Huset var ett lågt en vånings hus. Bred-
vid bodde en gammal kvinna Maria Nölle.
Hennes man hette Nils Larsson. Säger-
mannen är född i hemmet och även
den enda ryttaren, som døde dog vid 5 års
ålder. För älderman ägde huset och reparat-
tioner utförde de själva. Där var ett
rum och köke och en liten trädgård
full med morötter, rödbetor och blommor.

Höblerna var enkla det var en bänk,
stol, säng och duscha, och de var köp-
ta. En pendel klocka fanns också och
någon skåp. Men kungaportätt fanns
inte. Det var skur julor i bestucken och
det skumades så vitt så. På golvet låg
strasmattor. Säger mannen har hört
talas om, att de vandrade golvren på
lanchet, men det var inte på hennes

Sid. Byrjäm tyckte man var speciellt fin.
Ovan på madrassen hade man en
"fjäsdynga" och tände eller jilt och
dubbla lakan. Modern värde lakanen.

Fittor och mattor köptes på torget för.
I Rummet fanns en stenkolskamin och
i köket en spis, som hade bakugn och
eldades med kol. Som belysning hade
man en fatogen lampa. Han gick till
sängs vid 8 1/2 9 tiden på kvällen.

Fadern arbetade på renhåll-
ningen vid St. Lars. Han gick dit
våre morgon vid 1/2 4 tiden. Modern
jick stjä upp kladan 3 våre morgon.
Fadern följde dunnor och rensade
brunnar och arbetet slutade vid 4-
tiden på eftermiddagen. Han arbe-
tade tidigare hos en lantbrukare.

men det var så litet betalt, och så fick
han denna platsen, som var bättre.

Han bytte nog om till arbetskläder
på St. Lars, men han hade egna arbets-
kläder. Yngstan fick han något mat
mat på St. Lars, men senare fick han
ta mat med sig och fick då något mer
betalt. Modern gjorde och arbetade hos
lantbrukare, när det fanns arbete. Hon
fick mycket litet betalt men fick
mat där och barnen var med henne.

Så er mannen passade barn hos lant-
brukare på sommaren efter 13 års ålder.

Till jul eller nyår bjöds familjen till
Nils Persson, den levde där julen
arbetat tidigare, på fest. Modern kunde
de bjuda till där. Då bjöds det
best fick och gröt, och man dansade

mynt granen. Några gåvor eller fester
från honom aldrig vid St. Hans. Fadern
kom alltid hem efter arbetet. Han var
inte med i fädreförening. Efter
arbetets slut hjälpte han modern i
betorna som sedan arbetade på hösten.

När färdarna arbetade brukade sages-
mannen ställa och laga mat. Fadern
kallade dottern för 'gräbber'. Sedan
gamla utkyck hade de. Sagesman-
nen gick hem från skolan och åt.

Han fick varken mat eller väskor i
skolan då. Modern var så snäll och
hjälpste jätte alltid och fadern så
aldrig något om det. Som barn-
skolan bodde sagesmannen hos vendan.
Där fick han behålla sitt kläder
och sånt, det var inte så mycket.

ACC. N:R M. 16609:6.

Från 14-26 år arbetade sager mannen hos
en bonde som piga. Hon fick 250 kr
om året i lön och mat och kostad
hos bonden. Hon fick arbetade både
inne och ute från o. 425-427 varje
dag. Ett par timmar på söndags-
eftermiddagen var all fritid.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND