

ACC. N:R M. 16636: 1-4.

Landskap: Skåne Upptecknare: Christina Armtoft.  
Härad: Berättare: Ragnar Andersson.  
Socken: Malmö stad. Berättarens yrke: Avläsare och inkasserare  
Uppteckningsår: 1962 Född år 1896 i Malmö.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

*Livandets årshögtiden. s. 1-4.*

Skriv endast på denna sida.

ACC. N:R M. 16636:/.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Jul. Före min tid var det julmarknad på Stortorget. När jag var liten var det julskyltning, men det fanns ju inte elektriskt ljus. Vissa affärer hade gas och fotogenljus, Julgran köpte vi i stan. Vi klädde den med kulörta kulor, glitter, bomull, flaggor, figurer i fint glas ( tyska ) och i toppen hade vi en ängel med ljus köpt i Tyskland. All mat köptes. Julgranar fanns inte på torgen och på andra öppna platser, Det började man ha på 30-talet tror jag. Gatudekorationer är också något senare påfund. Jultomtarna — damer bland stans honoratiores — idkade välgörenhet och gav kläder till fattiga barn. Vi åt lutfisk och risgröt på julafton. Far fungerade som tomte, fast han var inte utklädd. Han knackade på dörren för varje julklapp och kastade in paketen. Vi såg bara armen på honom. Vi fick mest små leksaker. Det var inte så vanligt med mekaniska sådana. Vi dansade kring granen och lekte jullekar t.ex. "gömma ringen." Vi hade pyntat inomhus med gurlanger av kulört papper och med tall och grankvistar.

Nyår. Vi vakade in året och åt samma mat som på julen. Jag tror att det var bal på rådhuset, men det var inte för oss. Visiter gjorde

ACC. N:R M. 16636:2.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

man allmänt: vi hälsade på släktingar.

Trettonafton åt vi lite god mat.

Tjugondagen hade vi julgransplundring.

Kyndelsmässan firades bara uppåt landet.

Vårfrudagen firades inte.

Fastlag. Man köpte vårblommor och satte in. På fettisdagen, vittisdagen, åt vi släta bullar och till dem varm mjölk med bittermandelolja i. Fastlagsbullar med vispgräddde fanns inte då.

Påsk. Blåmåndag, vittisdag, askonsdag, skärtorsdag, långfredag och skittalördag är dagarna i påskveckan. Skärtorsdagen klädde pysarna ut sig i pappershattar av kulört papper eller av tidningspapper, och de satte pappersremсор på folk. Detta var mycket vanligt. Långfredagen var en tyst dag. Påskafton åt vi färgade ägg till smörgåsmaten. Vi brukade alltid äta äggtoddy också. Man rörde ägg och socker och slog ett par droppar konjak i. Vi lekте inga särskilda lekar på påsken. Påskkort dekorerade med ägg och kycklingar köpte man och skickade. Jag minns inte, att man hade några eldar. Det var nog mer på landsbygden. Man talade om häxorna, som for till Blåkulla,

ACC. N:R M. 16636:3.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Valborgsmässoafton Det var mest studeranden, som firade denna högtid.

Vad jag kan förstå, är det en uppsvensk sed.

Första maj var vardag. Demonstrationståg fanns redan på 1880-talet här i Malmö. Vid Rörsjön var det inte bebyggt, och där hade man talars~~stol~~ förut, innan Folkets park kom till. Majsjungning förekom inte här nere. Sångkörer sjöng deremot på olika platser i synnerhet på kvällen. Herrarna hade på den tiden mörka kostymer både vinter och sommar, men damerna hade som regel sommarhatt på sig första maj.

Kristihimmelsfärdsdag. När den inträffade sent, for man med charabang ut till bokskogen vid Torup eller Bökeberg. Man hade mat med sig, och man festade bra. När man for hem, var vagnen lövad.

Pingst for man också ut i skogen. Ibland både på pingstdagen och på annandagen. Man hade ingen särskild mat och dryck på pingsten. Grönt att pynta med fanns alltid att köpa på torget.

Midsommar Då var det dans på gårdarna överallt. Alla gårdar hade majstång, och de flesta hade egen musik också. Man kunde hålla på att dansa flera veckor efter midsommar. Kaffe dukades fram på gården.

Pysarna och någon vuxen klädde majstången. Barnen skaffade grönt.

ACC. N:R M. 16636:4,

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Mårten . Vi åt oftast anka på Mårtensafton, men ibland åt vi höns. Gås var mera vanligt bland rikt folk. Gås eller anka har man ätit till Mårten, så länge jag kan minnas.

Mikaelsmässan Statarna hade ledigt från den 24 till den 28 oktober. Den första november började de ny anställning. Hela familjen for till stan och handlade under denna tid. De hade troligen fått lön för hela året då. Mikaeliveckan sålde handlarna ibland varorna lite billigare. Det fanns ingen särskild marknad.

Alla Helgons dag firades inte.

Oskarsdagen firades inte.

Gustav Adolfsdagen den 6 november var det alltid sång på Stortorget vid statyn. Husarerna spelade och Par Bricolle kören sjöng och fosterländska tal hölls.

Advent firades inte.

Lucia firades inte alls. Man åt inte lussekattor. Omkring 1940 började man välja Lucia i stan. Det var tidningen Arbetet, som började med det. I skolorna började man så smått innan. Det var väl uppsvenska lärare, som införde den seden.