

ACC. N:R M. 16637: 1-4.

Landskap: Skåne *Upptecknare:* Christina Arntoft
Härad: *Berättare:* Adolf Theodor Faxe
Sockén: Malmö stad *Berättarens yrke:* Grosshandlare
Uppteckningsår: 1962 *Född år* 1878 i Malmö

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Tivandit av årshögtiden. s. 1-4.

Skriv endast på denna sida.

ACC. N:R M. 16637: /

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Mårtensafton åt vi buljong, fisk, gås och äpple mos.

Oskarsdagen var det ingen bal, det tror jag inte.

Alla Helgons Dag vet jag inte om man firade.

Lucia fanns absolut inte.

Advent kommer jag inte ihåg, att vi firade.

Jul Slakt: Min farmor Cecilia Faxe dog 1892. Hon hade Ribbersborgs gård, och vi bodde i Faxeska gården. Vi fick djur från farmors gård och slaktade hemma. Man rökte och saltade kött, och det gjordes korv och sylta.

Tvätt: Madamerna kom klockan 6 på morgonen, och det första de skulle ha var kaffegök.

Matpaketer med gryn och smör m.m. gjordes i ordning till de fattiga, som stod i kö, för att få dem.

Julgran köpte vi i stan och klädde den med chokladkottar, påsar med gotter i, godsaker, glitter och ljus. Man började inte ha gran i stan förrän in på 1900 - talet någon gång, medan vi alltid har haft gran hemma. Vi hade julkrubba med Jesus-barnet. Fågelkärve hade vi alltid. Det var julmarknad på Gustav Adolfs torg. Där var det förresten marknad en gång i veckan. Det fanns också Malmstens affär vid St. Petri kyrka, som till julen sålde leksaker. I

ACC. N:R M. 16637:2.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

vanliga fall sålde de underkläder. En affär på Hamngatan, som brukade sälja prydnadssaker, sålde också leksaker till julen. En tredje affär som hade leksaker var Zadigs. Klockan 12 på julafton blåstes julen in från rådhuset, och man gick på Kramer och drack glögg efteråt. Det var julbön på julafton. Vi firade julafton hos farmor vartannat år och hos mormor vartannat. Vi hade först smörgåsbricka till snapsen, sedan gick vi till bords och åt buljong, lutfisk eller gös, kalkon och tre sorters gröt: rögröt, risgröt och krusbärsgröt. Sedan åt vi klenor och musslor. Då farmor var död, och vi firade jul hemma bestämde far, att vi inte skulle äta så mycket. Då åt vi buljong med kall risgröt, kalkon och kakor. Skinkan åt vi till lunch. Lunchbordet stod dukat hela dagen. Tomten hade julklapparna i en säck. Det var olika personer som var tomte. Barnen dansade kring granen sedan. Personalen fick varsin julbricka med gotter. Staffanssjungning förekom inte, det tror jag inte. Juldagen gick vi i julotta i St. Petri.

Nyår Vi vakade in det nya året och drack champagne klockan 12. Champagnen var inte så dyr på den tiden. Å nej, inga nyårgåvor. Det var vanligt med slädparti, när det var snö, för alla hade ju häst. Vi gick till alla släk-

ACC. N:R M. 16637:3

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

tingar på visit nyårsdagen. Min far var med i ett bolag, och alla anställda kom på visit klädda i frack. Nyårsbal var det på rådhuset. alla som löste biljett fick vara med.

På Trettondagen gick stjärngossar omkring och sjöng.

Tjugondag Knut var det bal på rådhuset igen. Samma dag blåste man ut julen på Stortorget.

Fastlag. Av farmor fick vi fastlagsris av choklad. Vi åt fastlagsbullar med varm mjölk. Det var ej vanligt med risning, och det var inga gillen då.

Påsk Uttrycket dymmel känner jag inte till. Vi hade färgade ägg. Påskafton rullade vi ägg. Vi hade sand och en takplatta. Man rullade äggen utför plattan och lyckades man krocka något av de andras ägg, så vann man det. Några ägg skulle ligga till nästa år, så man kunde se, om det blev guld i dem.

Blåmåndag, vittisdag, askonsdag, skärtorsdag, långfredag och skittelördag.

På skärtorsdagen satte man all smörja på folk, och då hette det, att de åkte till till Blåkulla. På påskafton åt vi ägg, kall skinka och risgröt. På påskdagen åt vi lammstek. På långfredagen var det tyst och stilla. Jag minns ej om vi klädde ut oss på påsken, men det gjorde vi ^{ej}ng. Påskbrev hade vi inte. Det

ACC. N:R M. 16637: 4.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

fanns inga onda makter. Eldar i Malmö har jag inget minne av.

Valborgsmässoafton Ingen majsjungning. Vi hade alltid sommarkläder första maj, stråhattar. Första maj var vanlig vardag.

Kristihimmelfärdsdag var en kyrklig dag.

Pingst firades inte. Kanske gjorde man utfärder, men inte vi.

Midsommar var hela familjen med far i Ronneby, där han drack brunn. Där hade man majstång, som barnen dansade omkring.