

ACC. N:R M. 16644:1-3.

*Landskap:* Skåne..... *Upptecknare:* Christina Armtoft  
*Härad:* ..... *Berättare:* Anna von Schilling.....  
*Söcken:* Malmö stad..... *Berättarens yrke:* Fru.....  
*Uppteckningsår:* 1962..... *Född år* 1888..... *i* Göteborg.....

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

*Livandets* av årshögtiden. s. 1-3.

Skriv endast på denna sida.

ACC. N:R M. 16644:1.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Påsk firade vi inte särskilt. Det enda var, att vi hade en porslinshöna med färgade ägg i på bordet. Dymmelveckan var när man åt fastlagsbullar med marzipan och med mjölk till. Dagarna i påskveckan kallade vi inte något särskilt. Ja skärtorsdag och långfredag förstås.

Jul. Då fick vi alltid blanka silverkronor för våra betyg. Julmarknad var det på en bro, jag minns ej namnet. Där stod en gumma med en torgkorg, och i den fanns vita och skära pepparmyntskarameller. Basarer fanns och unga pojkar gick omkring och ropade " köp julgransglitter och ljus" Jag minns särskilt en liten affär, där det fanns de underbaraste små syskrin med många fack. Vi lackade julklapparna och skrev små verser på dem, och så fick vi sitta uppe länge om kvällarna för att göra dem färdiga. Julaftons morgon gick pappa på promenad med sina flickor och köpte tre granar på torget, riktiga idegranar. Vi klädde granen med glitter, som hängdes nära stammen, och ängelhår och kulor. Julgranskonfekt hade vi också: små muffar, som såg ut att vara av hermelin, körsbär och korgar fyllda med frukter. Vidare hade vi vita ljus flaggor och längst upp i toppen en julstjärna. Klockan 3 var julen utanför dörren, och allt skulle vara färdigt. På middagsbordet hade vi ett änglaspel, vilket då var en nyhet. Det bestod av en platta med fyra stearinljus och

ACC. N:R M. 16644: 2.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

fyra änglar och klockor på, och ovanför denna fanns en skiva, från vilken det hängde ner stavar. Då ljusen tändes, gick skivan med stavarna runt av värmen, och ett sprött ljud uppstod, då stavarna slog emot klockorna. Vi gick i julbön på julafton. Middagen var den traditionella med lutfisk, skinka och framför allt mors julkorv. Vi lade talg i fågelholken utanför fönstret. Klockan 7 skulle barnen sitta runt matsalsbordet. Jag var tomte redan som barn och ändå både trodde och inte trodde jag och mina syskon på tomten. Det är väl underligt med oss människor i det fallet. Jag fick alltid en docka och alltid ett tyg till en dansklänning och så böcker förstås särskilt Kitty - böckerna. Efter julklappsutdelningen tändes granen och då skulle vi på pappas önskan vara tysta i fem minuter, och det var inte lätt. Vi skickade och fick julkort, riktiga julkort ritade av Jenny Nyström. Juldagen gick vi i julotta.

Nyårsafton gick vi i Betlehemskyrkan, och där vakade vi in det nya året.

Efteråt gick vi hem och drack kaffe. Nyårsdagen gjorde pappa visiter, och många studeranden, som han hjälpt med pengar, kom hem till oss.

Knutsbal tror jag inte fanns.

Årseldar har jag inget minne av.

Källdrickning känner jag ej till.

ACC. N:R M. 16644:3.

Lucia firades ibland men min pappa tyckte inte om det. Jag var lucia en gång klädd i vit skjorta och med ljus i håret.

( Berättarens fader var direktör.)

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND