

ACC. N:R M. 16656:1-2

Landskap: Skåne Upptecknare: Marie Richter
Härad: Berättare: Lorens Nilsson
Socken: *Me almö (Limhamn)* Berättarens yrke: fiskare
Uppteckningsår: 1962 Född år 1879 i Limhamn

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND
—

Fiskare. s. 1-2.

Skriv endast på denna sida.

ACC. N:R M. 16656: /.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Fadern sjöman ("på den tiden de va segelskutor") liksom farfadern.

Brodern laxafiskare.

Fiskarkvarter. Väster om Gamlegatan en del hus, 2-3 rum i vart hus.

Ett rum användes till att laga skarn i om vintern. Den gamla hamnen var en dålig en, för femton år sedan byggde staten en ny. Skeppsplats på hamnen var en litenstuga att ha skarn och fiskeredskap i när man inte gick ut nämligen lördag kväll till måndag.

Hade tre båtar, en skuta var 23 fot lång och $3\frac{1}{2}$ fot bred, både segel och motor fanns. "Ville inte ha det ihop med någon" anställde unga pojkar. "Tredjedelen av inkomsten fick di." Aldrig längre resor än "en veckas tid" på Östersjön. Reste ibland till Trelleborg och fick mat och brännvin. Kaffe koktes på spritkök ombord.

Fiskade året runt, på sommaren sill och ål. Torsk och spätta fick man på vintern. Körde till Danmark med sillen där den var dyrare liksom ålen. "Fruan stod på Drottningtorget och sålde i många år."

I fint väder kunde man sätta ut drivgarn, en satte lykta i ena ändan och reste ifrån till Danmark och köpte brännvin.

ACC. N:R M. 16656:2.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Jag hade 150 par ryssjor. Ål fångades i två riktiga ryssjor med en arm emellan. De fick tagas upp och torkas efter en månads tid.

Näten lagades tillsammans med "kollegerna" som över sommaren hjälpte till på båten.

Uttryck. "Jag har mina tag". "Låt gälla" sa Chris när det var något.

En fiskare hade två får , de var tama så de följde bak efter honom hem. En hade gäss och en annan kalkoner.

Midsommarafton skulle man ut och skaffa nya flickor, men de som förbröt sig mot stadgarna midsommarafton fick ej barka i allmänna barkhuset.

Fiskeuppsyningsmannen skrev mest upp hur mycket fisk var och en hade.

Vi spelade och sjöng mycket, sönerna spelade gitarr och banjo och sjöng hemma tillsammans med töserna. Vi sjöng också på sjön.

En visa började: "Hade jag byxor skulle jag sätta pant på dom..."