

Ofullst. utskugg.

ACC. N:R M. 16670:1-2.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Landskap: Skåne Upptecknare: Marie Richter

Härad: Berättare: Nils Kristensson

Socken: Berättarens yrke: kommunalarbetare bl.a.

Uppteckningsår: 1962 Född år 1882 i Torna Hällestad sm., Torna hd.

*Dop. s. 1.
Födelsedag. s. 1.
Bröllop. s. 1.
Begravning. s. 1.
Livandet av årshögleden, s. 1-2.*

Skriv endast på denna sida.

ACC. N:R M. 16670: /

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

"Barndop". Barnet hade "hel, vit klänning". Litet kalas var det alltid. I regel hade man fastrar eller mostrar som gudmodrar. Om de hade råd kunde de ge 5kr. Varit med om nöddop en gång, prästen kom hem för barnet kunde inte leva. (Gällde ett av berättarens egna barn.)

På födelsedagen hade man inget kalas.

Inga gåvor vid lysningen. Bröllopsmat ungefär det samma som till jul, risgrynsgröt skulle man ha. Berättaren gifte sig på pastors-expeditionen i vanliga finkläder.

Man rullade alltid ner gardinerna i rummet där liket stod. Skrev brev för att meddela släktingar. När min mor dog 1905 hade vi bruna bönor och stekt fläsk. Prestaver, blommor och kransar hade man till samma begravning.

Jul. Födde upp grisar själva, en slaktades alltid till jul. Rökade fläsket hemma. "Rökades hårt så det skulle stå sig." Sedan hängdes det upp på vinden. Sursött bröd och vanligt fint bröd bakades till jul. "Di gjorde alltid julafint". På julafton åt man sylta och

rödbetor och risgröt. Julklappar förekom inte. Spelade kort på julafton "och så skulle de ha snaps". På bondgårdarna klädde pigor och drängar ut sig till julaspöke. Pigorna i karlkläder och tvärtom. "Di klädde ut halmgubbar och kastade in dom, sen sprang di." De kastades in på natten, det var rockar och byxor som stoppades upp. Nyår vañades in.

"Di skjöt ut julen vid Knut med gamla pistoler."

Valborgsmässoafton firades möjligen längre fram i tiden.

Man hade hemmabakade fettisdagsbullar.

Påskäggen färgades med hundkax. Skärtorsdag "hängde di något bak på kläderna".

I byn fanns allmän majstång. Man dansade och hade musik och var uppe hela natten. När berättaren blev äldre gick han till Alnarp var midsommar "och där var en massa elever och man gick dit och hörde hornmusik" som var något ovanligt.

Senare hyrde berättarens föräldrar ett stort hus i trakten kring Lund för 3 kr i mån. Bodde på sjömanshemmet vid Katarinahissen i Stlm det kostade då 50 öre natten.