

ACC. N:R M. 16674 :1-3.

Landskap: Småland Upptecknare: Marie Richter
Härad: Berättare: Ernst Karlsson
Socken: Kalmar Berättarens yrke: handelsresande
Uppteckningsår: 1962 Född år 1886 i Kalmar

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Förändret av årshögskåden. s. 1-3.

Skriv endast på denna sida.

ACC. N:R M. 16674:/-

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

"Första maj firades knappt" ,man plockade dock kvistar själv i skogen och pyntade bakom kakelugnen. Demonstrationståg fanns. Påskveckan kalades dymmelveckan . Svarte måndag, vite tisdag, dymmelonsdag. Fick inte gå ut och leka på långfredagen utan skulle hålla oss i stillhet. Påskafton var det inget särskilt. Ofärgade ägg. Köttbit om de kunde få fatt, de som hade råd hade lamm. Pingst firades ej.

Till midsommar skulle man ha löv och blommor inomhus. Allting skulle kläs. Två majstänger fanns i staden. En i utkanten. "Tåga dit allihop och dansa hela natten". Man gjorde också danslekar. Mikelsmäsä 24 okt -1nov. kände berättaren till men mindes inget särskilt.

Kreatursmarknad var det två gånger om året. En på hösten och en på våren.

De som hade råd hade gås till märten. Kostade ungefär 5 kr.

Inga adventsljus.

6nov. Fria från skolan den dagen.

Lucia firades inte alls.

ACC. N:R M. 16674:2.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Berättaren bodde i utkanten av staden. En gris köptes varje vår och slaktades 8dgr före jul. "Saltade ner allt fläsk och åt hela sommaren och det var nog de flesta där som gjorde på det viset." Man "rökade skinkor och la fisk i blöt". Julafton åt man gröt och lutfisk och kött. Något av grisen som saltades ur.

"Mor min stöpte ljus, hon hade en tina men den tog hon aldrig fram".
Tinan hade gått i arv från hennes mor.

Allting skulle skuras och putsas till jul. Man prydde enbart med ljus. Hade en liten, liten julgran som vi högg själva. "Ljus hade vi på den". 50 öre paketet kostade julgransljusen, man sparade ihop pengar till dem. Offentlig gran fanns i staden.

Fågelkärve var ovanligt, endast de bättre familjerna hade det.

Julklappar köpte man ju, strumpor och sånt där Hemstickat förekom också. Jag hade en flicka när jag var så där tio ,tolv år, köpte en brosch till henne ~~en jul~~ för 50 öre en jul.

Man gick absolut i julotta alla år.

Lite insamlingar för de fattiga, "de blev bjudna risgröt och

ACC. N:R M. 16674:3.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

sådant där, stora pampar la ihop pengar".

Gick runt och hade kalas mellan jul och nyår, men man arbetade ändå som vanligt.

Nyårsvaka var det på olika lokaler. "Frälsningsarmen och alla möjliga såna tillställningar."

Tjugondag Knut kastades granen ut, vi hade kaffekalás då eftersom det var min födelsedag.

Började som tolvåring dra bröd med kärra runt i staden. Blev sedan handelsresande i specerier, kaffe, socker, gryn och salt bl.a.

Första tiden gästgivar-skjutsar. Man hade sina särskilda distrikt.

Reste endast i Kalmar län. Tre veckor tog det runt Öland.

Efter första världskriget började man resa med bil.