

Landskap: *Blekinge* Upptecknare: *Knut Andersson, Torhamn*
 Härad: *Östra* Berättare: *Selma Andersson, "*
 Socken: *Torhamn* Berättarens yrke: *fiskarehustru*
 Uppteckningsår: *1966* Född år *1893* i *Ungskär, Torhamns sn.*

Shvaddare, sömmerskor och konfektion. s. 1-8.

LMF 131.

LUF 131

Skräddare, sömmerskor och konfektion.

Ambulerande skräddare.

Två skräddare som jag minns var Måns Skräddare (av allmänheten kallad "Måne Skräddare") och Jonas Skräddare (han kallades "Jödde Skräddare") de gick omkring i hemmen och sydde. I min barndom förekom detta. Alla, som ville ha sytt så fick de anlita dessa, (färdigsydda kläder köptes icke) de köpte ligg, mestadels av judar, som mycket ofta kom ut till öarna och sålde ligg. Måns Skräddare bodde i Trusevåg, Torhamns socken, Jonas Skräddare bodde i Lvanhalla, Torhamns socken. De skräddarena fór omkring på landsbygden och öarna. Efter vad man vet hade de icke geräller.

5/12-66

T. ex. höstar och vårar för skräddarena omkring och sydde här ute, mitt i vinternarna för de inte här ute.

Både Måns och Jonas skräddare hade på sin lediga tid, i hembygden, jordbruk (för husbehov) att sköta. Båda dessa skräddare för också på sill-fiske d. v. s. de för med ombord på den tidens s. k. vrakekor och "vrak" efter sill "driv-garnfiske". Särskilt Måns skräddare var ofta med på "vrak" efter sill.

Dessa båda skräddare var bröder, och när folk här ute behörde ha sytt skickade de bud på dem. Mat fingo de ibet hus, t. ex. på Huggskär, där de var och sydde, men husum fick de hos sin syster, som var gift och bodde här på Huggskär. På andra öar fanns

också skräddare t. ex. på Östra Hårtholmen,
Torhamn, fanns för en Iven Mårtensson.
De som ville ha sytt, av honom, fick resa
till honom, på Östra Hårtholmen.

Om de båda fört nämnda, kan ontalas
att de hade arbetsplats i de hem där
de sydde, både manne och Jödde skrädd-
are hade maskiner och sydde med.
Träden de sydde med var så stark
att man knappt kunde slita av den.
Bra var också de byger, som användes
till kostymerna.

Det fanns också skräddare som sydde
kostymer för hand, t. ex. i Stora Kammar.
Måns och Jons hade utom nämnd mask.
också pressjärn med sig.
Tyget köpte folk här alle mestadels av
Judar som for ut hit och sålde.

Det lyse, som skräddarna den tiden hade att sy vid var en fotogenlampa. De som kunde pruta med judarna fick ju ibland köpa sitt lys till låga priser. Bra tyger fanns också för ett exempel: En gammal Ungskärts fiskare Anders Sjögren skulle fara med en fiskerubb in till Karlskrona, vid det tillfället var Anders över 80 år. Han frågades av mig om den fina kostymen han hade. Då svarade Anders Sjögren: "Jo, den kostade mig trehundra kronor, 10 kr. för tyget, och 3 kr. tog sjukskräddare för han sydde den åt mig." Kostymen var lika fin trots sin mycket höga ålder. Det var ett gott anseende, som dessa präktiga och begåvade skräddare hade. Både Måns och Jonas skräddare var religiösa,

Måns, missionsvän, och Jonas var baptist. Båda var glada över när pred. hölls när de var här ute och sydde. När religiösa möten då hölls här i Missionshuset, Ungskär, kom släkt och vänner från fastlandet ut på mötena och fick kalas hos sina släkt. här på ön.

Stor respekt hade man för de kunniga skräddarna, de voro mycket väl sedda av alla.

En Ungskärabo, som brukade sy var Vils Johan, han sydde byxor åt karlarna här på ön.

Skräddare med fast verksamhet.

En brorson till Måns och Jonas skräddare, Olaus Håkansson, Ramdala var skräddare. han hade också handlet och sålde tyger. Angående Skräddare Sven Mårtensson, Östra

Hästholmen, Torhamn (som omtalas å ark 3)
kan nämnas att det var en Farbror till
Bröderna Mårtensson, som har båt-
byggeri på Östra Hästholmen, Torhamn.
Skräddaremästare Johan Johansson, Stora
Hamnan, som ännu lever, öfver 90 år
gammal, har varit en av de gamla
skickliga skräddarena, han brukade
föra sy för hand (kostymer och allting.)
Här på Långskär finns nu ej någon
skräddare.

Sömmerskor.

Här på Långskär finns nu ingen sömmerska.
Sömmerskor har för funnits så länge
jag minns tillbaka. Sally Månsson, Lång-
skär, var sömmerska, hon är nu död.
Före henne var en Johannes Berge
Ida sömmerska här på Långskär.

Familjemedlemmarnas klädsömnad.

Många hem här på ön hade symaskin, de kostade för 70-80 kr "Freja"-maskin, de användes till enklare sömnad och reparation av kläder.

Nils Johan och Hilma på Långskär sydde oljekläder (av Bonullsväv å 30 öre alnen) åt fiskarna på ön leva oljekläder oljades sedan med linolja ett par gånger i följd, de fick torka mellan oljningarna.

Stickade strumpor gjorde de här i hemmen, min mormor med fl. spann också. Två stickerskor fannos som hade stickmaskin, här på Långskär, Sofia Olsson, och Maria Nilsson. På Långören hade Karolina Jonasson och Anna Larsson stickmaskinen.

Konfektion.

När skräddarena nyttjade med
att fara omkring och sy, så
sick man börja med att köpa
färdigrydda kläder.

Angående Mats och Jonas skräddare
kan till slut ontalas att en sonson
till Jonas skräddare är Vincent
Jonasson, Skådespelare och sångare,
vi har förest om ären hört Vincent
Jonasson sjunga i Radio rätt ofta,
han sjöng även in grammofonskivor,
K. & Vid Siljans strand med sång av Vincent
Jonasson blev en mycket olyckel
grammofonskiva, spelad rätt ofta
i Radio.