

Landskap: Skåne ..... Upptecknare: Nils Otto Lundström, Kämpinge  
Härad: Skurups ..... Berättare: " " "  
Socken: Reng m.fl. Berättarens yrke: f.d. smedsmästare  
Uppteckningsår: 1966 Född år 1874 i Hammarlöv

Fräddare, sömmerskor och konfektion. s. 1-17. Luf 131

LUF 131

ACC. N.R M. 16709:1.

Angående Skräddare för och nu shall jag försöka antala  
några saker som jag ifjälv minns från min barndom o hembyggd  
men det blir nog mycket ofullständigt ty i detalj skulle det ju  
bliva allt för långt men jag får göra så gott jag kan. —

År 1870-talet fanns flera Skräddare i Västra By men efter mindre  
dugliga så jag delas upp dem i 3 klasser varav den lägste kallas  
Lappskräddare och satt vanligen ensam och reparerade och sydde  
om bläder s h avlagda bläder — från större personer, till  
Barnbläder o.s.v. Dessa personer ansågs i allmänhet som  
dåliga yrkesmän fastän några kunde vara rätt dugliga i annan  
sak. Så fanns den vanliga Byskräddaren (Klass 2) som hade  
Gesäller och lärlingar ibland mer än en av varje sort, två  
gesäller var inget ovantligt ej heller två lärlingar, men det  
var inte många som hade det och dessa får kallas Finskräddare  
(Klass 1) och hos dessa beställdes alltid de finaste bläderna  
Frack och Chakett kostymerna. Byskräddaren hade i vanliga  
fall en Gesäll och en lärling och vid bråkande tillfället  
anhöllde han även Lappskräddaren som gärna hjälpte honom

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

LUF 131

26/11-66

Mäster skar alltid själf tyget och prövade på hundarna en åtta  
 gånger häst på verkstaden men även i hemmen om så önskades  
 och hos småfamiljerna brukade detta en söndagsmorgon innan kyrkdagen.  
 De flesta Skräddare i min ungdom var ensel eller mindre "Lyfta" halta  
 eller packelbyggja - antagligen brukte efter Engelska färjorna sällan  
 försök om ganska mycket och före den sjukdomen söktes bot enbart  
 hos gamla kvinnor som hollades för blöka grannar någon  
 Läkare söktes inteför sändert och trots inte att läkaren var  
 herre över den sjukdomen heller ty <sup>sig</sup> vett mer än en läkare som sökte  
 söktes för sina barn hos dessa blöka gubbar och kvinnor  
 Dessa svaga ungdommar fick alltid beskedet Du får lära till  
 Skräddare för något annat duger du inte till och i de flesta  
 fall blev det också så att pojkarne blev Skräddare o flickorna  
 kommerseror och där därför de fast yrket var rätt arbetstrukt och  
 med anstaltlig lång arbetstid. Tex. om vintern böjade många  
 kl. 7 på morgonen och höll på hela dagen ända in på kvällen  
 till kl. 10-11 med endast en paus mot kvällen när det böjde  
 skymman då höll de en kilostund cirka en halv timme eller så som

höllades hålla skymning sedan Tändes lamporna och så syddes  
igen till kl 10-11 under haster som ärmat och kafferaster förekom ej,  
(och likasånt gick det i Skomakaren) I min hemby Hammaröd  
fanns två skräddarsverkstäder, den ena bestod av två Bröder, den  
enar Johannes Olson och den andre Jeppe Hansell varav den senare  
gagnade Träben och den andre lite besynnerlig stundtals, denne verke  
stad arbetade mer i tyfthet och kunderne hittad mest av släkt  
och några religösa personer men de utförde ett gott arbete och  
efter Joh. Olssons död flyttade Hansell till Trelleborg (Vestra Väng)  
och bodde i många år. Så hade vi en aman som bod namnet  
Nils Jönsson även han hade Träben och benämndes dagligt  
tal attlik Träbeneskräddaren. Det var en blåmung karl och  
hade gissälla förling i blauv mer än en av der sort men normalt  
bara en Gesällsengrål. Han drer en ganska omfattande rörelse  
men han var inta s.k. finskräddare utan sydde vanliga Söndags och  
varagsbläder. Finare kostymer syddes dock emot en skräddare i  
Wemmerlöv vid namn Glad en mycket ansejd yrkesman.  
Han var den förste i niojerna som skaffat Gymnasium och många

gammal Mästare gick till honom och hörde under verket och fink  
under visning om skötseln om man inte de vägade sig att sjelva  
höra sådan del ansåg det vara emöjligt att sy med annan hand.  
Påt det var här en Skräddare i Nyköping Nils Schoug som inte  
ville tro på det utan sade. När jag först sa att det går att sy fört  
maskin shall jag tro det men inte förr och då shall jag uträ  
kappa maskin. Schoug hörde till Glad sig och proravade undret  
och det drogde inte länge förrän han var ägnad av symaskin och  
den gick sedan i upp till hund Ton Hans Pandell Nyköping.

Sedan drogde det inte länge förrän vare verkstad hade sin  
maskin. Vilket årtal kan jag ej säga men jag skulle tro att  
det var i slutet av 1860talet eller början av 1870talet enligt aldem  
på dessa personer. — Skräddareverkstaden brukade vara  
det största d.s.k. Stugan = det första man kom till från tungan  
och brukade ha ha 2 par fönster så det var bra dagsljus och  
framför dessa placerades ett långt gratt förtimrat bord med  
platser för två i tre man som sydde med möjlighed men det  
gagnades även vid tillskärning och pressning och i rummet

fanns även ett mindre bord varvid även arbetades vid behov.  
Pressjärnet vändes på mitraljösen (en 4-hantig sgn med  
ringar och 2 ben). Utrustningen var ju i övrigt enkelt, en  
kniv, en sax eller tråd, en mindre och en större samt näthund  
samt nål och tråd samt en pressbröda som kallas för  
presshast om vi så lägger till Gymaskinen så har vi en fullt  
möblerad verkstad och ett par stolar. → Så länge jag minns  
tillbaka begagnades engelskt sytråd med nr 12-30-40 - En barn  
brukade få komrullar varav vi gjorde något lektyg som kallas  
"Hissa". I äldre tider hette det sockenskräddare och  
sockenskamkare mm och då fick ingen sätta upp egen  
rörelse utan tillstånd av byalaget och med givande av andra  
typer bänder men det var ju under Skrättiden. Den tiders facken-  
skräddar och senare dagars byaskrädder torde betyda det samma.  
Det bekräftades många skräddares på landet förr, pojkar och ung-  
domar hade kläder i form för tjensten något till t.ex ett ss.  
men mycket litet preningar. När kläderna skulle sys var det  
alltid något till husbonden att sätta och mäste skräddaren komma

Longtail  
in Hatteras on.  
S. Tybee m.fl.  
16888 MM

inner bristles  
into worn.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

till gården och sy alla de hemvävda tygdräkterna var ju där  
(Likaså Schomakaren vi fick även skor i lön)

Samligtvis var de där samtidigt varvit tröjor plasserades  
vid och på övre Bodändan och Schomakaren närmast  
dörren och vid nedre Bordänden (då Schräddaren ansågs nog  
ett stå bättre än Schomakaren) Bladerna var av hemma-  
vävt tyg som pigorna sattit och vävt under tinterkuddarna  
(ärven de hade blöder i lön) En bra fö hunde ha 30 krisengar  
16 almar däremellan samt två to (flit) samt en klänning i åsslöv  
detta på ett ställe jag hittade så sent som 1889. Men Schräddaren  
brukade ej sy till pigorna det gjort sommerstid det var mer  
innehållat med deras blöder det var nogt som holländes Pepp  
baktill på deras klänningar och likaså på ärmarna.

Det var svårt med dessa handverkare de var rätt smygiga  
båda parterna och gav varandra många "sticksmällor".

Det var inte på varje gård handverkare kom och sydde det  
var mest de större gårdarna och äldre innehavare men de fanns  
längt in på 1890 talet och långt senare på vissa orter.

Förutom nämnde personer hade vi en vid namn Ola Olson i  
 Östra Värbyge som kring på gjordane med en hälspare och  
 sydde, han var "Lyft", även han född med två blummfötter och  
 hollades av allmogen alltid om att Blomfot och var den  
 som det var. Att sy starka var han dock men han var endast  
 2de klass. Till sist sydde han mest Mössor, s.k. Regamössor.  
 men han hade 4 söner tre i Malmö och en i Trelleborg dugliga  
 i yrket alla. På hade vi en Skräddare i Fuglie som var en  
 både stor och Fin skräddare och den populäraste i vila nygder.  
 Han höll sig med dugliga gesäller och hade flera på engång  
 Men sanns ville varar moderna fika sitt hos honom trots att han  
 var dysast. Förutom nämnde lärson tillhörde de övriga  
 Hammarlövs Pastorat. Vid gilles tillfallen och halasen var  
 det i allmänhet Skräddaren som var Traktör och Pharmakaren  
 "Pyrrensen". Det rökte mycket och pyrorna skulle renas  
 och stoppas och detta nigen Handverkarers syssla. Besynnerligt  
 nog känner jag inte till mer än en enda som brukade  
 vara traktör det var Prodomästare Joh Denning Lundh, s.k. Hammar

Skräddaren var mycket män att hitta. Modejornalen ja de t. o. m.  
skyttade med dem i fönstren och hos sådana var det ingen hustru  
att låta by sina kläder och flerst. Mästare i senare tid gick genom  
någon tillverkarehus vanligvis i Køpenhamn och var tidskräddar  
dare är ju betydligt bättre utrustade än de gamla yrkesmännen  
ta de gamla nämnda sydde sannolikheten bättre andra Byxor  
och hanske tredje väten vilken många hade svört om.

Van nämnde Nils Jöansson var bekant sam med Byxskräddare  
men han visste även att tala om det. —

De som ville framåt brukade efter lärotdens söka arbete i  
någon stad för vidare utbildning och kunde efter något år åter  
komma till sin läromästare och ge honom nya intyg. —

Skräddare varo i allmänhet fattiga de förlorade mycket på  
gästesträngar som reste från sina skulder och kunde de få  
ut något av det gick det mest till Advokaten. —

Van nämnde Jöansson brukade köpa Bröd och Päck av  
de på den tiden vandrande Tiggare det hörde han billigt han  
kunde få en stor lastning Bröd och Päck för ett 1/4 Brännvin

eller 25 öre som det kostade på den tiden men det drugde  
inte att komma med smutsiga påsar då ville han inte ha det  
ty det gynnades i hushållet men där syddes många nya påsar  
på verkstaden för bytte och sådant arbete kunde ju lärjungen  
utföra med ett fack för fläsk och ett för bröf och tiggare fick  
många bra kraibitar fläsk och varit gläd att bevara det —  
Under sködetiden var Märter ensam på verkstaden, dessutom  
var hon någons bonda som höste hant mot egen betalning och  
lärjungen gjorde dagsverken för mäster hos någon där mäster  
fick sätta Potatis det ingick i lärjungens avtal och var det  
någon ragnvadardag så arbetade de på verkstaden  
I vardagslag bestod kläderna mest av Mollskinn jag kommer  
ihåg ett markar som heter Rydeholm enligt sandigt och  
vanligt syddes hela kostymen härav, om intom gynnades  
en troja fodrat med Färskinn och kallades Däls. Till bästa  
kostymen begagnades flera sortar bl a Rosdorff, vadmal,  
skrivot, Diagonal och till ytterkläder mest Doppf men även  
billigare typer och det var mycket snedert med gretsbyxor

som kallades Pantalonger och gagnades till Långtöflar men  
 till kostta Töflar gagnades Långbyxor som gick utanpå  
 stövelskafteñ så dessa Byxor måtte vara rätt lida nedtill.  
 Nu var det inte alla Skräddare som var lyckö ab missbildade  
 utom tröjor, varo många smygga och persona Päntet kallades  
 Skräddare Larsson N Häslöf för Majoren och upphöddes med  
 ett väl skött Djurshägg - Glad, i Brunnsvik, Schögi i Keng  
 och H Sandell och J Nyström sl Hammar och John Funck dan keng  
 var alla Balvasta samt J. Bar Sandell som ännu bedriver röre-  
 selen i Tredje led, sistnämnda Sandell bedriver även  
 Kamskrädderi med en Syster som bygde pärce jag vet att de har  
 gjit både Klappor och Drakter till damer. Ja finns en som bor  
 i Bergie G Lindholm han bedriver en rätt stor rörelse. Forn  
 Sandell bygger honom någon gång - dessa sist nämnda  
 sydde mycket till Järnvägsfolket så länge järnvägarne existerade  
 så har även den Finskräddare med namn Tegerstedt som bor  
 i Höllviken men hans rörelse hämmar jag inte men jag antar att  
 det mest förfärring och Reparationen det finns en massa sommargäster

Jag tror att det i allmänhet ansägs sommatt dåligt yrke för  
och jag vet ingen av saks. Valsutnas barn som då läerde grön  
yrket utnädet var alltid från småfolket som rekryterade yrket  
Detta var under förra århundradet och innan nu är det ju  
tröttat och man ser ju inga med lösa trädlen numera.  
Smeden ansägs nog som den lästa av hantverkarna och det  
fick man ofta höra i samband hämtan där det finns flera slags  
hantverk när det förekom lite skog och stichsmälar där  
fick Skräddaren reda på att utan smeden hade han inte haft  
varken nät eller fax - Skomakaren inget sydeler han mär  
men Skräddaren var den mest slagfärdige antagligen för att  
han kom i omgångs med flera porters folk än de andra  
Höpa färdiga bläder börjades redan i slutet av 1800 talet  
men det var i tiden som höpte sådant det ansägs och  
var i allmänhet samma vara och billigare för bönderna  
har ända in i våra dagar låtit Skräddarsy (även fag, gävur)  
men det går ju inte nu när det inte finns någon som upphåller  
yrket det där har liksom smed och Mällareyret med flera

Angående Sämmerska har så här dessa funnitit så länge jag  
minns tillbaka ibland flera i ~~en~~ <sup>en</sup> By och ansägs liksom  
i Kräddarne mer eller mindre dugliga de som ansägs bättre  
sydde till Bondmoran och Bonddöttrarne och brukade även  
någon gång ta till kunderna och sy om det ti det var en stor  
familj men de sydde i vanliga fall hemma i Bostaden.  
I Ö Warlinge fanns tre syatyper. Den ena var tre systrar  
och var de mest ansedda och hade kunder längst ifrån, sär-  
härstammade de från Gessle och jag tror de var Phollåsareborn.  
De tre andra sammenskröna arbetade ensamona i sina  
hem den ena hette Bengta Jäursan och den andre Tilda  
Andersson dessa båda sydde åt småfolk et och tjenarne  
trö Sämmerska ansägs ju finare än en vanlig tjenstetör. Jag  
minns att de tre förstnämnde var de förste som började att  
gagna hatt bland allmogen och när dessa visade sig i hatt  
var det många Bonddöttrar som även köpte Hatt de hade  
länge velat men inte vägat, det var i genombrottet och år 1885.  
Förut fanns inte mer än tre Damhattar i Byn det var en

Fanjunkare Möller dotter. Snart shaffade sig även  
gensteflickorna och hatt och så därtill en färgglad Blus  
i grilla färger och så var hela ungdomen mycket tivliga.  
De gifta kvinnorna sydde för det mesta själva sina arbeteklä-  
der de hade helt enkelt inte råd med annat och stickade själ-  
vstrumpor både till sig själva barn och man och även tygeltrö-  
jorna som hade det yrke och stickade åt många andra också.  
Stickmaskinen fanns ej till då den kom inte i gång förrän på  
1900 talet men den handstickade strumpan är betydligt äldre  
nämre och ryukare än den maskinstickade, (om i dag har  
jag själv handstickade) alla kvinnor kunde sticka strumpor  
det var kvällsarbete likaså spinna och väva, kvinnorna hade  
mycket lång arbetsdag alla kvinnors hunde inte råva men  
sticka och spina. Planlaser i byn tog ibland hem några  
säckar tyg och sålde och så hade de flesta likadana bläder  
och de flesta sydde vardagsbläder självt om inte så fina  
i sändock sträck och varma och hjularna var långa  
och mådde under med övers anhörsne, allt syddes för hand.

Sömmerskan sydde mycket barnkläder innan stickmaskinen kom till men sedan blev det mer modänt med stickade barnkläder, men hon kunde ofta sy för skräddaren eftersom västar och byxor och Damkappor och det var inte sömmerska i vare sig så de hade hundratåriga. Hon hjälpte även till med höstearbete (inte Finsenens) hon brukade också serva vid gillna likaså skräddaren. Detta är vad jag i huvudsak har att säga i dessa frågor men behövs någon komplettering står jag gärna till tjänst.

Kämpinge den 23 November 1966

Nils Otto, Lund

Framförteckning till

ACC. N.R. M. 16709: f5-131

tillägg

FOLKLIVS-

ARKIVET

LUND

LUF 131

Ett litet tillägg som jag av förlisande glömde antala i beskrivningen "Skräddare". Det fanns förutom nämnda Nils Jönsson och Olofson och Hansson även två andra skräddare i Hammarlöv. Den ens med namn Hans Jönsson och den andra Anders Hristesson, den senare Farfadern till Björkagen Andersberg på Gotland, som hade sitt hem i den Åby.

Denne Anders Hristesson lade ned yrket och gjorde som Postman mellan Trelleborg och Hammarlöv i många år med början på 1870 talet, tillika var han Lackmans Fjärdingsman och slutade med detta omkring sekelskiftet, tillika hade han försäljning av Öl och bryggeri. Jag minns inte att han bedrev yrket, det var en stor kraftig bart man mycket lugn och entydigt.

Hans Jönsson ansågs som en duglig skräddare men han hade ingen hälpa och hade det gott ekonomiskt ställt så han sydde nog mest för Tidsfödare och till s.k. bättre personer.

Illström var Barnmorska. Så var det en Skräddare som bodde i Fjärdingslöv. Ett man John Päts-on även han Postman med röte Fjärdingslöv - I hampringer en straxt på

5/12-66

minst 15 km och passerade den 3 gånger i riktning, han började ungefär när Lund - Trelleborgs järnväg öppnades för trafik och fortsatte tills Hantverkbanan öppnades 1899. Sträckan han hade att gå var i början från Främlingslös järnvägsstation över Gyldenhammarsör, Hammarö, Snaringe, Skegrie Kämpinge men när Malmö - Trelleborgs järnväg öppnades ändrades till Hästöv från Hammarö över Östra och västra Värlinge Badarps och den hade han tills Hantverkbanan kom där det blev slut, med detta springande han man ju förstå att det ej hunde vara mycket med yrket. Så hade vi en dito skräddare - med bostad i Kämpinge, även han Postman och han varannat Träffenberg han hade roten i Kämpinge, René Hästöv Fuglie Östrav o i Värlinge Badarps Hästöv Kämpinge En gång endt ett fullt ålder behagade han stanna hemma och vid frågan varför han ej kom med post den dagen svarade han att hushållerskan hade tråttat skyoten så han måste bli i sängen hela dagen. Sam grykesman säger klass två men han var en grym man fast han dock var lite hänsiktig flundram

En liten historia som Skräddaren gärna ville framhålla var att en Skräddare hade lurat själva "Gumpelle" så att han aldrig vågade sig på någon Skräddare mer. —

Hur det hänt är ej känt, men det gällde ett träd om hvem som först skulle sy färdigt ett plagg. Radet gällde att om Skräddaren först blev färdig skulle han erhålla en massa Pengar, men om Fan först blev färdig skulle Skräddaren tillhöra honom. — Sagt och gjort. De mätade upp träden så de hade vars lika mysket, en knut slogs i ändan på träden och så myskan upps på var sitt mycke och så sattes arbetet igång. Skräddaren tog den vanliga längden på träden med en knut i änden och höjde sy av allt vad han förmådde och fick ofta sut på träden och förmynade den — men Fan tyckte det var för mycket besvär att myra av träden i så korta längder och bestöt gagnen hela längden på en gång för att få sträck på träden och få den av nyttet gick han ut och upprörde förtjust på glänt med en liten gricka för träden men da att knutun han dit skulle sätta det hållar igen och han gick tillbaks till verksstaden — men skräddaren klippte träden av för "Fan", så det blev aldrig något motstånd utan Fan fortsatte att springa och dra i träden, hur långt talar inte sagnen om men när han kom tillbaks hade Skräddaren sitt arbete färdigt och allså vunnit vadet innan den Fule böjat på sitt arbete och efter den dagen har Fan aldrig vågat eller velat stå vad med en Skräddare. —

För samlingshalten garanteras ej, men sådana historier förekom inom alla yrken inte minst inom Smålandsket och besynnerligen nog har han på senare tider mycket sällan hörs av —

Dok  
rit. Otto Lundh.