

ACC. N:R M. 16734:1-15.

Landskap: Skåne Upptecknare: Eva Skerlund - Londers
Härad: Torna Berättare: John Andersson, Ö. Torn nr. 2
Söken: Ö. Torn, Lund Berättarens yrke: lantbrukare
Uppteckningsår: 1967 Född år 1903 i Ö. Torn, Lund

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Uppteckning av om Ö. Torn efter nummer. frågelista
s. 1-15.

Skriv endast på denna sida.

ACC. N:R M. 16734:/.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

A.
nr 2

På gården finns idag 9 grisar, 2 suggor, 12 värphöns, 25 kycklingar och 5 tuppar.

Hela djurbeståndet skall läggas ned inom de närmsta åren. Om hälsan tillåter ämnar herr A. ha dem kvar till 1971. Om han får stanna kvar i huset ämnar han möjligen behålla hönsen.

ACC. N:R M. 16734:2.

B.

nr 2

I köksträdgården odlades och odlas endast till husbehov bla.
morötter och böner. - Innan herr A. föddes for man in till stån
med mjölk och bytte med andra varor.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

ACC. N:R M. 16734:3.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

C.

nr 2

På gården odlas vete, korn, havre och vit senap.

Sockerbeter odlas inte i år eftersom inga djur finns kvar och det är för arbetssamt.

Grisarna säljes till Scan.

Hönsen hålles för äggproduktionen. Äggen säljes till en och annan kund i stån samt ibland till Bancke på Studentgatan.

Såden går till Centralföreningen fr.o.m. 1938, då denna lantbrukarnas egen förening bildades.

Före 1938 såldes såden till Hans Bengtssons spannmålsaffär.

Sockerbeter såldes förr till Arlov och senare till Örtofta.

Före 1941, d.v.s. så länge herr A. bodde på Ostra Torn nr 12, hade man "7-skiftesbruk, korn, havre, blandsäd, grönfodersträda, baljväxter. Poatais till husbehov. 7-8 tunnland sockerbeter. Oljeväxter en gång 1933. Ville inte vidare odla oljeväxter, då de lätt blev förströda, eftersom ingen besprutning då fanns. Under 1:sta världskriget odlades bondbönor och morötter åt Kronan."

ACC. N:R M. 16734:4

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

C.

nr 2

I herr A:s barndom såldes ägg till Hans Håkansson i V.Mårtensgatan. Man bytte ej.

2 grisar slaktades ärligen på gården, vilka man behöll själv. Resten av kreaturen köptes av Anders Andersson i Sandby och Kristensson i Flyinge, som sålde vidare till Eslöv.

"För köttproduktion hölls kvigor, stutar, gödsvin. Slakt hemma till 1941. En farbror till J.A. från Vallkärra gick omkring och slaktade. Han klubbade djuren och stack dem. 1941 övertog Scan slakten. - Hästslakt utfördes till 1941, då Scan övertog den, av privat slaktare i Lund."

Mjölken, man hade 8 kor, skickades till omkring 1920 till Lund med Anders Ohlsson. Därefter hämtades den av Lundaortens mejeri.

ACC. N:R M. 16734:5,

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

D.

nr 2

Tyvärr är herr A. inte stark nog att själv sköta jorden utan måste anlita maskinstationen.

Sen 1955 tröskar den säden. Förr hade man en tröskförening med 11 medlemmar. I vår har stationen även ombesörjt harvning och sådd. Sädesbesprutning utför den också. Gödsla gör herr A. själv på hösten.

Vad herr A. minns sattes maskinstationen upp för 8 år sedan och då alla såg hur bra det gick började de anlita den. Arbetsfrågan är mycket svår, inget hjälppolk finns att få och med maskinstationen löper allt smidigare.

När man odlade betor sådde stationen likaså dem.

ACC. N:R M. 16734:6.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

E.

nr 2

vedbod
höns
(sommar)

höns
(vintert)

lagård

loge + redskap

boningshus

drakten

Östia Tornsvägen

ACC. N:R M. 16734:7.

F.

nr 2

Ingen har någonsin haft arbete utanför gården.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

ACC. N:R M. 16734:8.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

G.

nr 2

Någon bygdeförening har inte funnits. Skördefest hade v ar gård för sig. Alla i byn träffades på födelsedagar fr.f.a. vid nollning. Endast släktens barn var då med. Vid bröllop hölls likaledes middag i hemmet, då hela byn deltog. - På de sista 20 åren har större fester hållits på näringsställen.

"Föräldrarna umgicks med grannarna. Fruarna brukade gå ihop för sig, männen spelade priffe. Nu umgås grannarna inte i samma utsträckning. Man går ihop någon gång och spelar kort eller pratar. Förr träffades man alltid vid högtidsdagar. +På 1930-talet bildade man en priffeklubb i byn. Varade i 4-5 år. Lundqvist och Antön Andersson var med. Man träffades en gång i veckan. De flesta fruarna i byn är med i syförening."

Släktingarna i Vallkärra, Stångby och Ladugårdsmarken kom och hälsade på då och då, ca 5 gånger om året. Lika ofta for man dit i häst och vagn och hälsade på.

På moderns och faderns tid umgicks man med några stadsbor man kom i kontakt med, handlare Hans Håkansson och brevbärare Olsson på Tuna 18.

ACC. N:R M. 16734:9.

G.

nr 2

Tyvärr umgås idag inte herr A. med några stadsbor. Har nog av
vänner i byn, där alla känner varandra samt bror och syskonbarn
i S.Sandby och Flyinge.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

ACC. N:R M. 16734://.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

I.

nr 2

Vet inte precis om lundaborna var annorlunda på något sätt.
Moderns och faderns bekanta var inte på något sätt högdragna.
Ibland kunde det hända att någon från stån kom ut och hittade
på hyss i byn.

Inte heller arrendatorerna vid Getingevägen skiljde sig från
byborna. Man umgicks också med dem och de var med på festerna.
Likadant idag.

ACC. N:R M. 16734:12.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

J.

nr 2

Herr A. har gått i folkskola, samt på Hvilan 1922-23 samt har lärt bokföring på Tekniska skolan i Lund. Brodern detsamma.

Nu för tiden är det nog vanligare att barn i byn skaffar sig högre utbildning för att få bättre betalt.

ACC. N:R M. 16734/3.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

K.

nr 2

Det är synd att bygga hus på den bästa jorden. Städerna blir för stora, men det är omöjligt att hindra och bostadsbyggandet blir tydligen nödvändigt. Bättre om Lund hade fått vara så stort som det nu är och att man byggt tätorter längre ut på landet t.ex. i Sandby. - ~~Välkommen till Sandby~~

Svårt att säga hur husen skall se ut. I varje fall inga höghus. Gärna moderna villor i nyare stil blandat med andra liknande korsvirkeshuset, bara det inte blir likadana hus så man inte hittar hem. Höghus är varken trivsamt för barn eller vuxna.

Förrådsbyggnaderna bör stå kvar för att markera att det legat en by här en gång. Man har talat om att de skulle bli bostäder, men det tycker inte jag.

Korsvirkeshuset passar bra, är vackert och bryter av mot de andra. Men vem som helst har ju inte möjligheter att bygga ett sådant hus.

ACC. N:R M. 16734:14.

L.

nr 2

Det är ju nödvändigt och berättigat att stadsbor flyttar hit.
Kanske blir det inte så lugnt och trivsamt längre.

Det är ingen skillnad mellan stads- och lantbor, de är lika goda
och lika dåliga. Karlsson och hans fru är mycket vänliga män-
skor.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

ACC. N:R M. 16734:15.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

M.
nr 2

För mig, som kommit upp i åldern och inte hade kunnat fortsätta länge till i alla fall, gör uppsägningen av arrendet inte så mycket. Som jag sa innan är bostadsbyggandet nödvändigt. Vems skulden är vet jag inte, möjligen Lunds stad som köpt marken och bestämmer byggandet.

Känner mig inte drabbad vid min ålder. Hade aldrig orkat med jordbruk efter 1971.

Mina framtidsplaner är ej rubbade. - Tänker hålla ut till 1971. Sen har man inte tänkt längre. Boningshuset och trädgården är för stora och kostar för mycket att underhålla, och hyran blir för dyr.

Kan inte tänka mig några fördelar med utvecklingen. Den bästa jorden är bebyggd och ger inga skördar längre. Landet skulle få det svårt vid en avspärrning.

Det är synd om de yngre. De måste omskola sig eller skaffa sig ett nytt lantbruk, vilket är såårt.