

Landskap: *Skåne* Upptecknare: *Eva-Merlund-Lundbom*
 Härad: *Torna* Berättare: *Albert Andersson, Ö. Törn nr. 8*
 Socken: *Ö. Törn, Lund* Berättarens yrke: *f. d. lantbrukare; anställd på
 basenheten*
 Uppteckningsår: *1967* Född år *1901* i *Vipeholm, Lund*

Uppteckningar om Ö. Törn efter nummer-
fråge-
lista.

s. 1-15.

ACC. N:R M. 16737:/.

A.

nr 8

1961 gjorde jag mig av med alla djuren. Det var för mycket arbete.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

ACC. N:R M. 16737:2.

B.
nr 8

Köksväxter odlas inte längre. Fram till 1961 hade man till
husbehov.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

ACC. N:R M. 16737:3.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

C.
nr 8

Herr A. drev gården efter fadern 1941-61, då han avvecklade hela jordbruket, samt tog en halvtidstjänst på lasarettet. Gården lämnar alltså inga som helst produkter.

"Fadern liksom A.A. har alltid odlat råg, havre, blandsäd, något vete, potatis till husbehov. Foderbetor till djuren odlades till 1940-talet, då A.A. övertog gården och djurbeståndet minskade. Istället ökad sockerbetsodling, vilket var mera lönande. Oljeväxter efter 1941.

Man har alltid hållit en 30-40 hösn. Sålde enast till bekanta. Under faderns tid (från 1907) 9-10 kor, 17-18 ungdjur, inriktning på både mjölk- och köttproduktion. Efter 1940 endast 6-7 hästar, varmlod, 2 föreston. Efter 1940 3-4-hästar, ardenner. 2 suggor och ett antal gödsvin har A.A. liksom fadern alltid hållit. Fadern höll även får, 2 sytcken. Slutade med det för trafikens skull.

Gödsvinen slaktades hemma "på vanligt vis". Scan tog hand om de övriga djuren, även hästar.

Till 1920 kördes mjölken till Lund redan på kvällen av Anders Olsson. Han hade en mjölkaffär på Tomegapsgatan (nu blomster-

ACC. N:R M. 16737:4

C.

nr 8

affär. Därefter lämnades mjölken till Lundaortens Mejeri. Den hämtades av mejeriet."

Fram till 1940 kördes och såldes säden till Odalslövs kvarn. Sedan till Centralföreningen.

Äggen såldes på Mårtenstorget.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

ACC. N:R M. 16737:5.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

D.

nr 8

Herr A. begagnade maskinstationen åren 1941 -61. Den ombesörjde nästan allt: grovkörslor, plöjning, harvning, tröskning, sädesbesprutning. Herr A. har aldrig tyckt om motorer och inte heller intresserat sig för lantbruket särskilt mycket. Däremot har han alltid varit intresserad av djur, varför han alltså vägrade skaffa traktor, behöll hästarna och körde endast lätta körslor med dem. Sådde själv. Han anlidade maskinstationen därför att det blev för tungt att göra allt själv med hästarna. Och så gick det snabbare.

Herr A. var den som började anlita maskinstationen.

ACC. N:R M. 16737:6.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

E.

nr 8

förr loge
nu redskapshus för Åkesson



boningshus

förr stall
står nu tomt och underhålles ej
Kan rivas när det passar.

Östa Tornsvägen

ACC. N:R M. 16737:7.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

F.

nr 8

Herr A. arbetar på lasarettet sen 1961. Han är anställd hos prof. Malmroos på Experimentalkirurgen, där han passar djur. Han arbetar halvdag och har fria e.m., då han kopplar av eller sköter trädgården, målar etc.

Han slutade med lantbruket för att ha det lugnt, men tiden blev för lång och tog halvtidstjänst. Med det trivs han ypperligt och ångrar att han inte långt tidigare lagt ned jordbruket och slitet med det och tagit plats i stan med god lön. Systemen har alltid skött hushållet.

ACC. N:R M. 16737:8,

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

G.

nr 8

Till bröllop, silver- och guldbröllop bjöds alla i byn. På 1910-talet och framåt samlades ungdomar och fr.f.a. tjänstefolket vid en mötesplats, som låg där Karlssons korsvirkeshus nu ligger, på lördagskvällarna och dansade och spelade harmonika.

Alla i byn umgicks med varandra. Spec. bland ungdomarna var sammanhållningen med Getingevägens undomar stor, eftersom man gick i samma skola.

"Alla släktingar kom på besök en av juldagarna. Julkalas hölls i varje gård, alla besökte alla, likadan mat överallt, alla besökte alla."

"Föräldrarna umgicks med sina grannar. De hade inget umgänge från staden. Man bjöd på kaffe och på kvällen på lite mat. Träffades bara 3-4ggr. om året." Även släktingar, som fanns i N.Nöbbelöv och Mosstorp träffade man 3-4gg. årligen.

"A.A. har varit på barnkals hos sina kusiner. Minns inte om han själv höll något. Ungdomskals var däremot vanligt."

"1929 -30 var A.A. med i en priffeklubb i Ä.T. Andra medlemmar var Ture Lundkvist, Anton Jönsson, John Andersson. De har spelat lite på senare år också."

ACC. N:R M. 16737:9.

G.

nr 8

Nu för tiden hälsar herr A. då och då på bekanta inne i Lund.
Dricker kaffe hos dem och ser TV. Det rör sig om till Lund inflyttade vänner och arbetskamrater på lasarettet.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

ACC. N:R M. 16737:10.

H.
nr 8

Man handlade förr hos Albin Perssons Eftertr. på Mårtensgatan, där fanns stall, och hos Pål Bengtsson @.Mårtensgatan. Där handlade man specerier, kol och bränne.

Kläder syddes hos skräddare H.P. Henriksson i Flyinge.

När barnen var riktigt små köptes tyg i Lund och modern sydde i hemmet. Sedan systemen blivit större anlätades sömmerska till klänningar, en kusin till modern hade ateljé i stån.

Hattar och tofflor köptes också i stån.

Under de sista 30 åren har man köpt konfektionssytt., Herr A. hos Lindgren, systemen lite här och där.

Livsmedel får man från Tuna livsmedel, det är närmast.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

ACC. N:R M. 16737: //.

I.

nr 8

Stadsborna skiljde sig inte från byborna. Var aldrig otrevliga på något sätt.

Getingevägsborna träffade man bara på 50-och 60-årskalas. De var som vi andra, men det skulle blivit för mycket folk om de skulle varit med på alla bjudningar.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

ACC. N:R M. 16737:12.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

J.
nr 8

Herr A. gick i folkskola. Därefter Hvilans folk- och lantmannaskola 1920-21. Aldrig tal om vidare studier. Barnen behövdes hemma, föräldrarna var glada när de slutade. Det var föräldrarna som ville att A.A. skulle överta gården. Han ville dock hellre ägna sig åt hästsport, ville bli kusk eller jockey, men böjde sig för föräldrarnas vilja.

Systemen har även folkskola, Hvilans hushållsskola samt lärde sig "linsöm" hos fru Hansson, Magnus Stenbocksgatan i Lund. En 6-veckorskurs. Alla som hade råd "skulle göra det".

Några stycken ur Herr A:s klass i folkskolan fortsatte skolgången. Nu är det rätt många barn som studerar. Ingen idé att stanna kvar vid lantbruket. De siktar väl på att få platser i stån.

ACC. N:R M. 16737:13.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

K.

nr 8

Att här skall byggas hus är bra, så att det kan bli lite ordning på byn, och lite vackrare hus. Och det är på tiden att alla skit- och komposthögar längs vägen kommer bort. De är en skandal.

Vill ha hus som går i samma stil som Karlssons, kringbyggda gårdar med logbebyggelse. Studenthus är trevliga.

Generar ekonomibyggnaderna på något sätt bör de rivas. Helst skulle de ersättas med snyggare hus. Annars kan de ju användas till hobbylokaler eller vad de vill.

Vackrare byggnad än Karlssons Korsgirkeshus kan man inte se.

ACC. N:R M. 16737:14.

L.

nr 8

Det är bara trevligt att få hit stadsbor, tror jag. Inget fel på dem. De som är här är trevliga att umgås med.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

ACC. N:R M. 16737: /5.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

M.
nr 8

Det tycker jag visst de skall säga upp arrendena för husbyggnadets skull. Min egen arrendejord brukar Åkesson sen 1961 och själv har jag ju plats. Det är bara skönt att samhället växer. Mina framtidsplaner har inte rubbats.

På ett sätt vill man bo kvar. Men det beror sig på om och hur man skall hyra efter 1971. Bli man gammal blir det mer arbetsamt att sköta huset. Pensionärsbostäder är bra om man kan få en. Systemen vill gärna bo kvar.

Ju fortare här rivs och byggs ju bättre. Skönt alla gamla längor som är förfallna kommer väck liksom illaluktande skit-högar.

De flesta drabbas inte särskilt av utvecklingen. Själv har jag deltidstjänst, som är värlönad liksom Fransson och Malte Åkesson, som arbetar på Tetra Pak. De som kommit upp i åren sörjer inte heller. En del yngre har nog andra åsikter.