

ACC. N:R M. 16815:1-4

Landskap: Västergötland Upptecknare: Olga Jacobsson, Gidingstorp
Härad: Kind Berättare: " "
Socken: Ljungrups ö. I. Karp Berättarens yrke: fru
Uppteckningsår: 1965 Född år 1879 i Kittorp

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Lokal- och personhistoria. s. 1-4.

inlämn. som
Tillägg
f. LwF 117

Skriv endast på denna sida.

ACC. N:R M. 16815:1.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Salomon Lofgren, bosatt på Lövåsen i Ljungarup f.c. 1840, berättade
det hände någon gång omkring påskstiftet
1700-1800 talet att en bonde i Bråkerup, Ljung
kaups socken, spelade bort allt han ägde
och mer till på kortspel. Han gick på natten
hem och grät. Då fick han se en svartklädd
kors som satt i ett träd. Denne frågade: "Vad
gräter du för?" Bonden svarade: "Jag må
väl gräta, jag har spelat bort allt vad
jag äger och därtill 800 riksdaler."
Den svartklädda sade: "Jag skall skaffa
dig allt det du förlorat och mera därtill,
men då måste du gå mig kontrakt på att
jag får känna till dig om 10 år, kontraktet
skall skrivas med ditt blod och det
kan inte lösas utannan en präst som
aldrig begått en synd." Kontraktet
skrevs och bonden kom till nytt välstånd.

22/2-65

Som tiden led och åren gingo angrade han
kontraktet. Han sökte då kontakt med kom-
minister Gadolin i Skärtebo L^o Krarps socken
i Långkroens pastorat, denna lovade att komma
och hjälpa honom. På torsdagen efter kontrak-
tets undertecknande kom Gadolin till Ors-
kestra, han gjorde ett hål i fönsterblyet och
ställde sig med en uppslagen bibel i hand.
Då kom en fin vagn förspänd med två fina
svarta hästar och stannade vid dörren, ur vag-
nen steg en fin svartklädd karle och gick in,
när han fick se Gadolin sade han: "Du ätal en
smörgås från din mor när du var liten."
"Det gjorde jag i min hungersnöd, ut," sade
Gadolin. Med en vissling för Lataw ut ge-
nom hålet i fönsterblyet, för bort och bonden
var paddad. A vänster, sade Löfgren, hålet pitter
i blyfönstret i Orkestra intill denna dag.

Jag bestöt skaffa några data ang. komministern
Gadolin och tillskrev kantor Nils Grönbäck
Storgatan 40 Linnaröd, av honom fick jag
följande upplysningar:

Gadolin född 1777, död 1826. Han var kom-
minister i Långhems pastorat 1815-1826
och bodde på Skärstabo prästboställe i S. Åsarp.
Han erhöll tvänne belöningar av Sund-
hetskollegium för främjande av vacci-
nationen och ett sockenapotek. Enligt en
uppgift hade han vaccinerat mer än
100 barn och ordinerat läkemedel för
27080 personer. — Du berättar i ditt brev hur
Gadolin drev ut gamle Skam genom ett
hål i fönsterblyt. Denna hans bedrift
har jag ej förut hört berättas. Men hans
makt över "den bude" lär ha varit stor enligt
de gamla Åsarpsborna. Han blev ju

bara 49 år, och han lär ha haft orsningar om
sin död 14 dagar innan den inträffade, fast
han kände sig fullkomligt frisk:

En pommarsöndagsaftersmiddag, då han var
hemkommen från gudstjänsten i S. Sörups kyrka,
satt han och hans fru ute på verandan i Skärtebo
och samtalade om ett och annat. Då på S. plötsligt
till sin fru: "Den där stenen, som ligger där ett
stycke från verandan, ska du be drängarna
bryta upp och forsla bort, för där ska min
kista stå om 14 dagar." Hans fru blev natu-
rligtvis mycket upprörd och sa: "Vad pågår du?
Ska du vara död om 14 dagar. Du är väl inte
sjuk och ser ju på frisk ut." "Nej, jag är inte
sjuk nu, men det blir som jag sagt," blev svaret.
Efter några dagar insjuknade S. och dog och
kom att jordfästas just på den dag han förut sagt.
Hans grav är öster om S. Sörups kyrka och är utmärkt
med en liten gravsten med namn och årtal.