

LUF. 133

ACC. N:R M. 16868:1.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

LUF 133

Jag får beklaga att jag har svårt att tillfredsställande besvara de i Formeläret framställda frågorna angående de olika slags Tanderna och dess behandling. I mitt hem som barn minns jag inga extra ceremonier det var ju den naturliga saken i världen att barnen fick tandes när de var små och sedan föllde dem under Skolåldern. —

När tanderna började växa och Gummien skulle spricka både värkte och kliade det och det bästa då var att låta barnet bita i något föremål och för det mesta blev det på ett Finger och det gick bra några dagar ibland blev det en Palt sill eller en på Fläskväl (räpat eller grönsattat) Dessa första kallades Mjölktänder och de voro inte synnerligen starka de flesta smalt nog av vid bit i ett hårt äpple eller en Morot, eller ätminstone lossnade de och då var det fråga att dra ut dem vilket kunde vara rätt smärtsamt ibland de satt olika hårt.

För det mesta lades ett starkt band om tanden av segelgarn och så ett häftigt ryck och så var tanden ute, men det kunde

19/6-67

vara besvärligt och pålägsamt också ty somliga kindtänder  
satt ganska hårt och då var det lättast när man lagt bandet  
om tanden att klättra upp ett par steg på en steg eller  
trappa o fästa bandet och hoppa ner och då kan man inte  
tänka på att gjorda <sup>det</sup> ut utan kände sig lite stolt. —

Jag har hört talas om att folk tog vara på förste fälde  
tanden och lindade in den i liten skinnpåse och bevarade  
den i en kista bland linne o. d. tills ägaren av tanden  
blev myndig eller gifte sig, men om det är sanning kan  
jag ej garantera, — i mitt hem och i min familj har vi  
kastat dem i Elden, (Det skulle vara farligt för hälsan  
om fåglarne fick fatt den, liksom med Håret det skulle  
också brännas) — Vi 22 års åldern kom de två  
sista tänderna som kallades Visdomständer, men om  
det var dessa som även kallades Brännvinständer kan  
jag ej svara på. Jag kan tillägga att min sista Tand  
som ersatte mjölk tanden växte olika de andra = blev  
något längre än de andra och jag behagade själv att

ordna den saken jag filade av dem till samma längel som  
de andra, men det gick galet med det, den var den färdigste  
jag fällde och sedan gick den ena efter den andra tills  
allesammans var borta. — men det går bra utan.  
Det är ungefär allt jag har att säga om Tänderna.  
Har aldrig hört talas om Tänder som smycken i våra  
arter g. håller att modern skulle äta dem, fast det är  
något troligt att sådant inträffat när de "Klokra",  
Gubbarne och Gummanne var så i svängen, för jag  
vet att <sup>de</sup> ordinerade stekta mäs mot Plag anfall. men  
det har hänt till personer som jag känner.

Jämninge den 17/6 - 1967