

ACC. N:R

M. 16899:1.

Barkåkra nr
Björn Lied

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

LWF 132

301-68

Frukter och bär i husbehovsodling och konsumtion
under tiden cirka 1910-1930.

Frukt och bär odling i huvudsak omfattning förekom
inte i min hemvinkel, Barkåkra, även om en liten
frädgård fanns vid varje gård och hus. Inte heller
ställdes de fräd eller buskar som fanns så rationellt
som nutidens frädgårdar sköts med besprutning
och besprutning. Fräd och buskar fick mest sköta
sig själva. Man hade inte så mycket utrymme och
tid för sådant. I mitt hem hade vi ett äppelträdl
som hette astakan, röstabäpple som dugde både
som matäpple och att äta färskt, så hade vi
en sort, som kallades lokäpple på grund av storlek
och form som en lök, goda att äta vid jultidens
Gravestenin hade vi också, och så en sort, kallat
järnäpple, källbara men inte så goda. Fidare fanns
ell juar järnträdl, augustipäron och grönpräron,
samt ell juar plommorörta, en slags röda pomfag

meda särskilt nät för att inte få gnagare.

Fyraa rikt namnet på och så de gula, saffiga som
var mycket goda, men som man alltid fick ont i magen
av om man åt för många. Härstårspåd hade vi
också, det var våra dagars vanliga surhöstar och
så de mörka, mera sötä morellerna. Båda sorterna
var goda till att äta och också synnerligen lämpliga
kilk odfl. Vi planterade några nya fruktträd 1917
Maglemer, Ribstav och Sjuv Tidig. I andra trädgården
fanns andra sorter, bland bland Cox pomona och
crownapple, samt prävensorterna, Dubbelt Filip, Mollie,
Kewas-petan. Bland plommonen märktes Reine-Claude.
Hur fördelen fällgick? Ja naturligtvis skötte bostadsmännen
en del av arbetet där som nu, men det som satt kvar
flockades ner och fukt åts av både unga och äldre
men inte som kalasmat eller eftersätt, utan mer
som mellannål, när som helst eller om hättarna.
Fallfrukten brukade vi forka, varvid den skalades och
delades i klyftor, vilka ibland trädde upp på

FOLKLIVS-
ARKIVET

LUND

soffrål och hängdes upp för att torka, men oftast gjorde
 man på att torka i den stora immurade bakhugnen
 då man hade bakat och vagnen fält svalna till
 lämplig temperatur, man lade då pappor på de stora
 brakplatarna och sprödde ut äppelklyfferna på dem.
 Det var noga att bedöma temperaturen, för äpplena
 fick ju inte steckas, endast torkas. Sedan användes
 de torrade äppelklyfferna i vintens fruktsäckar.
 Man torka ju också något äppletomt, men den bästa
 frukten förvarades på vinden och åts upp efterhand.
 Hermetisk inkokning förekom enke, det var väl knappast
 uppfannet då ungefär 1930 förra det bli mer allmänt
 med den sortens konservering. I regel hade man
 mer frukt än man spårade av med, men
 en och annan hade like mer än de själva behövde
 och dessa brukte resa till Helsingborg och sälja på fôret
 och sälja. Den såldes då torkat eller i krypor
 en krypa = 5 liter aldrig efter rikt. Tyvärr vet jag inte priset

Det var hushördern i familjen som reste på fäg
med frukten och stod och sålde och också behöll
pengarna för privat bruk, bärare med kärvar brukta
möta vid fägen och förla frukten tillforget.

Een liten handelsbrädgård fanns i min hemby där nya
frid och andra plantor kunde köpas. Man kan nog säga
att fruktodlingar vender årens löppa maran minskat
en okat, man ville inte ha besvär med sidant.

Kar inte tid heller och man köper förhållandevis
billigt från större fruktodlingar som numera finns
på måra håll. Mågot propaganda för fruktod-
lingian red jag inget om. Apelsinen ärts inte
så mycket i min barndom, men de fanns i spiceri-
affären, som fäg alldeles intill skolan där jag gick,
de såldes altyckvis eller drossunvis, inte eftersatt.
priset var 10 öre för de stora och 5 öre för de små,
och nog köpte man och ät på rasterna. om
man hade några plantor, om jag minns rätt

fanns det inga apelsiner i affären på sommaren
och det var mest barn som åt dem med förskynning,
man skalade dem med fingrarna och dela dem i klyftor
och åt dem sedan socker. Äldre personer tyckte i
allmänhet att apelsiner var för surt. Jag kan
inte minnas att det förrörd apelsinsaff men marmo-
lad koha min mor. Bananer såg jag aldrig eller
hörlde talas om men vindruvor minns jag att jag
smakat som barn. Citron användes ibland
vid den finare matlagningen vid kalas, till citronsås
Fid förkylning brukade man dricka pressad citron-
saff med varmt vatten och socker. Konserverad
ananas fanns och sötter, filéer och müsli hade
men alltid om jularna.

Påron kokades ofta in i sockerlag med något ättika
och ingefära och förvarades i stora kerukrukor och åker som
efterrätt (mycket gott) Lekaså kokade man påron till samm
med lingon till efterrätt.

FOLKLIVS-
ARKIVET

LUND

apelsinsaff
londoniansås

Med bärodlingen förhöll det sig ungefärlig på samma sätt som med frukten, men hade like buskar till busbehov, mest vribär ("Rispenbär") och krusbär ("Knickelbär"). Bland vribären dominera de röda, men också svarta förekom, pallon var omer sällsynt men det fanns. Av krusbär fanns det både röda och gula, släta och håriga. De släta brukar man ofta plöcka gröna (omogna) och haka upp kompott av som fylldes på flaskor, som förvarades och harkades och förvarades i källare och användes att haka fram av med tilltak av socker vid tillagningen.

De bär som fick mogna och bli röda, var mycket goda att äta och användes också till syrlig och saft. De gula åts färskta. Tyvärr om greps de ofta där som nu är myöldagg, var man försökt bekämpa bl.a. annat med aska som hälldes över buskarna.

Nekidens besprutningsmedel var inte hända då. De som inte själva hade vribärbuskar brakade mot

en renga av gift (10 öre liter) få plocka bär och
buskarne blev sällan röplackade. Av de röda vin-
bären brukades soft och gelé, saften användes dels
som färsedryck tillsammans med vatten, dels brukades
soffråm ("rödgröt") och safflöpta. Till gelé fick
bären inte vara alltför mogna. Barn åt gärna bären
direkt från buskarne, men äldre personer föredrog
dem mer i tillagad form, de var i allmänhet rätta
för allt som smaka sert. Omogna busbär plockades
också på undhalsade flaskor och kohl hälft vatten
fölldes på varefter de brukades och kartasades och
senare användes till främ. I den mån felvara-
lagende av bär förekommer i nutid spor det i start
sett på samma sätt, men industrien sköker ju numera
det mest i den vägen och hushållen vill inte ha
besvär med sådant, det är behövligare att köpa
färdigt och dricka lemonad i stället för saft
och vatten.

Första gången jag såg och smaka en tomater var
 år 1916 och inte hychte jag det var gott, jag ville
 nunna man sködde salt på dem. Det var min morfar
 som var lärarinna i Helsingborg och hade tomater med
 sig vid besök i mitt föräldrahem. På landet fanns
 enga att köpa och det drojde flera år innan folk
 i allmänhet lärde sig att äta och hycka om dem.
 Omkring år 1925 började tomater säljas mera allmänt
 och på smöreningar började folk också att odla själva.
 Skall man få dem mogna måste de nu dock odlas
 i växthus, men gröna kan jag oddat på friland och
 syftat in och använt till köttvätter. Under varma
 somrar och i gyrramma soliga lägen kan jag
 också hycka om dem mogna. Tomater förekommer
 numera så gott som dagligen, åtminstone på sommar
 i alla bushåll och sambushålls klasser, ink minst som
 dekorations på olika maträtter och smörgåsar.

Ford gubbar förehom effer vad jag minns intio
alls i min rembrak. Under min uppväxtid, det
öllades kanske på andra håll, därav vet jag inget.
Efter 1920 följade folk så smärt att sätta
lite plantor, som inträptes hos ortens frägdgårdsmästare
och sedan föroökades vändan för undan. Baren åls ju
förs och framst färsha men i mån av tillgång
kokades sylt och kompot och kallgrynsoppa,
underbart god, men i sätelse laget för hållbarhetens
skull.

Det var hundratals busmoder i familjer, som hade
ansvar för frägdgården och tillvaratagandet av dess
produkter, med eventuellt bistånd av hushållens
manliga medlemmar i den mån de hade tid, jordbruken
fick ju förs och framst skötas, och de som hade andra
syften måste ju sköta dessa.