

ACC. N:R M. 16905:1

När jordgubbsodlingen började i dessa trakter kan jag inte förklara, men det har kanske förekommit i enstaka fall hos några bättre lettade personer till husbehov innan 1920 talet då vi fingo trädgårdsmätare till samhället. Men en gåta för mig är att vid mitt gamla födelsehem fins än i dag och har funnits så länge jag mins förvildade blad av jordgubbar men aldrig ett bär der har synts till. Här i dessa trakter har inte funnits jordgubbsodling utan till husbehov förrän på de senaste 10 tal åren då Hjalmar Olofsson i Görbjörnarp slagit sig på jordgubbsodling till avsalu. Till att börja med var de små sura gubbarna Sieger och Deutch Evern de vanligaste. Själv har jag odlat jordgubbar till husbehov ända sedan 1927 och de första åren blev det någon liter till avsalu men det var stor efterfrågan då och om jag minns rätt så var priset då 40 a 50 öre litern när de hållde kärl och hämtade dem hos mig. Jordgubbarna var en lyxvara så att det blev mest till efterrätt. Men det var mycket vanligt att äta dem med mjölk och socker samt smörgås till. Sylt och saft av jordgubbar förekom sällan på den tiden. Män till sylt på 40 a 50 talet något litet män även detta är berrigt så gott som nu sedan frysskåpen kommo i nästan alla hus frysas de i stället. Även odling av jordgubbar till husbehov har minskat under de senare åren. De räknar med att det är för mycket arbete att sköta dem. Så är det så lätt att få tag uti nu för tiden, både färska om hösten och frusna i affären.

Tilläg

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

LUF 132

10/12-66