

Sillabräde

Sillabräde har ej använts i mitt hem under den tid jag kan minnas. Men min far och farfar har talat om hur de användes och det har funnits ett sådant i min gård tills för ett par sedan då jag sålde gården och det troligen gick förlorat vid en vindsröjning. Det var cirka 60 cm långt 19 cm brett och knappt en cm tjockt. Det var tillverkat av bok och hade ett hål i ena ändan för att kunna hängas på väggen.  Men som tillverkade sådana vet jag inte, men troligen hade man fått det från grannen som tillverkade lagghärl. Jag har ej hört någon annan benämning än sillabräde. Brädet användes även för rökt fläsk och kött. Det användes vid de flesta måltider men särskilt då man hade kokt potatis med sill ~~och~~ eller rökt fläsk. I vanliga fall hade var och en sitt bräde, men där det var stora hushåll förskom det att man hade så långa bräden att det räckte för två.

Då man skulle äta sill och potatis satte man

ACC. N:R M. 16917: 2.

fram ett fat med nykokta och skalade potatis och en tallrik hela sillar samt en kopp med sås. Då skalade man några potatisar och skar av sillen så mycket man önskade och rensade den på brädet. Sedan delade man potatisen och tog en bit på knivsuddan och doppade den i såsen, gaffel användes sällan. Då man hade soppor eller kål sattes den fram i en stor skål i vilken man sedan tog med sina skedar i, och rökt fläsk eller kött skars på brädet. Brädet låg på bordskanten då man åt. Bräderna diskades med borste och hängdes upp i köket.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND