

ACC. N:R M. 16929: /.

SILLABRÄDE. L U F 136

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

LUF 136

Sillabråde, till att äta sill på, torde med all säkerhet ej ha förekommit här på orten. Jag har frågat några stycken äldre personer, bland annat min sedvanlige berättare Per Johansson född 1882.

De lämnade samtliga samma svar, att de ej kunde minnas från sina föräldrahem att det förekom någon sillabräda att äta på, deras föräldrar hade ej heller berättat om att det förekommit.

Däremot hade man en särskild bräda, en vanlig skärbräda, till att skära sillen på. Detta minns jag också från mitt föräldrahem att vi hade en särskild skärbräda till att skära sill på. Den hade samma utseende, som en helt vanlig skärbräda. Man ville dock ej skära sillen på samma bräda, som till exempel fläsk. Det var ej heller så noga med diskningen emellan varje gång som denna bräda användes om man hade en särskild sådan.

Det förekom dock ganska ofta att denna bräda som man skar sillen på sattes fram på bordet och de som skulle äta fick taga sin sillbit eller bitar från brädan. Detta förekom dock endast om man åt sillen rå. Om man t, e, x, åt sill till bröd och gröt, så sattes i regel den bräda fram, som man skuret sillen på. Det förekom alltså ej

8/12-67

ACC. N:R

M. 16929:2.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

att sillen sattes fram på en sådan bräda, om den var kokt eller stekt och skulle ätas t, e, x, till kokta potatis. Det förekom också någon gång att en oskuren sill sattes fram på sin skärbräda och de som ville ha fick själva skära av den. Det var vid tillfällena, som det förekom något annat att äta till brödet, men husmodern kanske misstänkte att det var någon, som ändå ville ha sill.

Någon bräda till att äta sillen på, har som jag i inledningen nämnde med säkerhet ej förekommit här på orten.