

ACC. N:R M. 16935:1.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Vi bodde vid Södra Esplanaden då vi kom till Lund 1906, där nere fanns flera hökerier, Perssons hökeri på Prennegatan. Det var ingen stor affär, men den var trevlig och ren.

Hökaren hade ju allting. I speceriaffärerna hade man bara saker man kunde förvara. Men hökarna tog hem efter hand. Det var varor de sålde, för dagen. De hade kory, rökt kory och knackvörter. Det var små korvar; somliga tyckte om dem. Ost tror jag inte att de hade så mycket förr och marmelad hade de inte. Brödet köpte man hos hökaren. Sill hade de i tunnor, men det fanns ansjovis konserver, men köttkonserver fanns inte. I taket hängde det inte några varor. Mjölken köpte vi i Mejeriföreningen på Stora Södergatan, längst ned på hörnet, den kostade 13 öre litern. Nilssons hökeri på Trädgårdsgatan sålde stenkol. Det köpte de i spanner. Pilsner, Bier som de sa, såldes också i hökerierna.

TORGHANDEL I HÄLSINGBORG OCH LUND

Min man var trädgårdsmästare. Innan vi flyttade till Lund bodde vi utanför Hälsingborg. Vi sålde frukt på torget i Hälsingborg. De höll till kring Maria...plan, där kunde man stå och sälja gratis. Varje andra torsdagen i månaden var det stormarknad i Hälsingborg. Då fick man åka in och ta plats dagen innan om jag skulle få någon. Då trängdes de vid Maria...plan och slogs gjorde de. 10 öre litern tog vi för frukten.

I Lunda skötte vi en trädgård som vi hade arrenderat. Jag ~~tror~~ stod på torget och sålde, mest frukt och bär och blomplantor. Från början stod man gratis,

ACC. N:R M. 16935:2.

men sedan saluhallen kom till fick man hyra en plats på Mårtenstorget. Man hyrde för hela året, och kom man inte någon dag stod platsen tom. Det var onsdag och lördag som det var torgdag. Man fick själv ha med sig bord att ställa upp varorna på. De som sålde grönsaker stod alltid på Mårtens torget. Men slaktarna stod på stortorget. Men när saluhallen kom blev det förbjudet att sälja kött ute. Det var en bagerska, fröken Svensson, som sålde ett särdeles gott bröd på torget, men hon fick också sluta. Men folk ville inte gå in i saluhallen. De ville köpa ute på torget. Men kött måste de ju köpa i hallen. Det var visst en grönsakshandlare, Tyskan, kallade vi henne, som stod inne i hallen. En timme innan vi slutade försäljningen brukade folk komma rusande för att köpa billigt, sådana var de förre. Grönsakshandlarna på den tiden sålde bara vad de själva odlade. De köpte inte utländska varor som nu. Det var inte alls så mycket varor och så många stånd då som nu. Den tredje torrdagen i månaden, tror jag det var som det var stormarknad i Lund. Då reste de stånd med tak och de sålde korgar. Lantbrukarhustrurna sålde ägg och höns som nu.

KAFFE, köptes orostat

Man köpte kaffe i hökerierna. Men det var vått kaffe. Jag kommer ihåg hur min mor rostade kaffet på en vanlig stekpanna. När det var färdigstekt lade man på en klick smör och så fick det svettas i pannan, sen hällde man upp det, Jag har själv också rostat så.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

L