

ACC. N:R M. 16938:1

1.
FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

OM HÖKERIER.

Jag handlade aldrig i hökerier, jag tyckte inte om det. Man fick bättre i de stora affärerna och på torget. Salt sill fanns i hökerier, men jag köpte alltid sill på torget, det fanns fler sorter att välja på där.

Det förekom nog att de hade lagad mat i hökerierna, öl hade de, då fick man tre flaskor öl för 25 öre.

Hökerier var matvaruaffärer, det var aldrig något storslaget. Ju längre tillbaka i tiden desto enklare var det. Ibland var det bara ett litet rum och så bodde familjen innanför.

Ofta stod frun i affären och mannen hade ett annat arbete, så tröttnade frun att ha sin affär, och så stängdes den eller någon annan övertog den.

Det var ombyttligt, ofta fanns det en eller två hökerier i varje liten gata. Alla små affärer på smågator kallades hökerier. Det var ett litet rum, ingen värme, och så fanns det en disk och en hylla och en låda med små pinnar för eldning, det brukade de ha, spinkeved, kallades det.

Det var mycket vanligt att de bodde i samma hus som de hade sitt hökeri.

Det hände att ett hökeri utvidgades och blev en större affär, det var ju sådana som gärna ville komma opp, men lika ofta hände det, att det inte gick och de slog ihop.

ACC. N:R M. 16938:2.

De hade ibland cigarrer. men då fanns det bara en enda låda. Ville man inte ha den sorten, ja då fick man gå till en annan affär, det fanns ju aldrig någon stor sortering i hökeriaffärerna.

Man fick ju köpa hur litet som helst i hökerierna, t ex för 5 öre salt, det var därför de kallades hökerier. Det dög ju inte i de stora affärerna att köpa så litet.

Det var därför arbetarna kunde köpa i hökerierna.

Det fanns ju stora fina affärer i Lund även på den tiden: (Wickmans, Hedmans, Ljunggrens) liksom nu. Men numera är ju alla affärer så fina, och har sådan komfort. Förr var det större skillnad på de enkla affärerna och de stora.

2.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND